

Verslag wandeling Alphen ad Rijn Hazerswoude 22 februari 2025.

Vandaag (22-2-2025) startten we vanaf station Alphen a/d Rijn met een groep van 15 pelgrims. De dag ervoor werd ik verrast door een telefoontje van Helco. Hij had graag meegelopen maar kon niet en wilde ons van harte uitnodigen om bij hem thuis een kopje koffie/thee te komen drinken voor we op pad gingen. Hij woont 5 minuutjes van het station. Met beide handen aangegrepen.



Zo konden we al vroeg starten met een camino gevoel over deze gastvrijheid. We liepen richting N11, daaronderdoor naar het Rietveldse pad. Voor Wil bracht dit mooie herinneringen naar boven die ze graag met ons deelde.

We vervolgden onze weg richting Burgermeester Smitweg via het pad van Meurs naar Klein Giethoorn. Een prachtig gebied. Hier worden nog jaarlijks de Rietveldse roeiwedstrijden gehouden, in een houten boot. Via een smalle weg langs de Rietveldse molen naar Hazerswoude dorp.



Bij de Egelantier in Hazerswoude dorp hebben we, zonder overdrijven, heerlijk geluncht.

Na de lunch vervolgde we onze weg binnendoor weer terug de polder in. Langs het oude sluisje en de blauwe molen. Aangekomen bij het Spookverlaat kon je de Rijnenburger molen zien staan. daarover kon ik, met trots, vertellen dat dat de molen is waar mijn moeder in de bedstee is geboren!



Aan het eind van het Spookverlaat het Weteringpad afgelopen om te eindigen bij Grand café Eight waar we onze Café St Jacques deden. Helco kwam met ons Café St. Jacques vieren. Ondanks de regen die in de ochtend gestaag naar beneden kwam was het een mooie wandeling van ongeveer 16 km. We hebben weer een paar nieuwe wandelaars kunnen verwelkomen en hebben onderweg veel informatie en wetenswaardigheden kunnen uitwisselen. Voor degene die op pad gaan altijd heel interessant. Een geslaagde dag met een leuk gezelschap.

Groeten Tineke Vierstra