

Ultreia 155 oktober 2024



IN DEZE ULTREIA:

01. Najaarsbijeenkomst 9 november
02. Pelgrimeren voor de jeugd
03. We doen een beroep op jou!!
04. Wegen met Zegen
05. Oproep
06. Duizendmaal dank
07. Tip voor de liefhebbers
08. Camino Podcast
09. Première timpaan van Vézelay
10. Colofon

Onderweg

Allereerst dank aan Gabriël en Ellen voor het overnemen van de redactie Ultréia tijdens mijn lange vakantie. Hierdoor hadden wij tijd om te wennen aan het gepensioneerde leven, het inhalen van achterstallige klussen, het voorbereiden van komende klussen, familiebezoeken in Nederland en Frankrijk. Mijn pelgrim ging na Frankrijk nog twee weken hospitaleren in Roncesvalles en daarna vierden we samen nog vakantie in Noord-Spanje onderaan de Picos de Europa. Hulde aan onze oldtimer die ons zonder mankeren na 4000 km. weer thuis heeft gebracht.

De eerste dagen in Spanje stonden volledig in het teken van het mooie weer, omgeving verkennen, lekker eten, heel veel bijpraten en uitrusten. Dat uitrusten was zeker nodig want hospitaleren in Roncesvalles in de drukste periode van het jaar is ook simpelweg hard werken. Dagelijks 245 pelgrims

uitzwaaien, de albergue schoonmaken, weer 245 pelgrims ontvangen, wasjes draaien en drogen, vragen van allerlei aard beantwoorden, maar er ook achter komen dat niet iedereen pelgrimeert zoals jij, dus niet lopend met een rugzak met minimaal gewicht, maar simpelweg anders.

Met koffers 'zo groot als het witte huis', accessoires waarvan je denkt 'waarom heb je dat in hemelsnaam bij je', wel vijf paar schoenen, maar geen slaapzak, de 'donkeyservices'. Vrolijke pelgrims, boze pelgrims en alles wat er tussenin zit. Zoals er 'duizend wegen naar Rome leiden', zijn er dus 'duizend pelgrims' met elk een eigen overtuiging op weg naar Santiago de Compostela. Wat een mooie ervaring!

En, als het 's avonds 22 uur is en de pelgrims slapen, is het fijn dat je met een gezellig en goed draaiend team hospitaleros terug kan kijken op toch weer een drukke, maar geslaagde dag.

Ook in 2025 zijn weer hospitaleros nodig die als vrijwilliger twee weken willen werken in Roncesvalles. In deze Ultreia vind je hierover nadere informatie en aanmeldmogelijkheden.

Verder wil ik nog wijzen op de najaarsbijeenkomst van het NGSJ op 9 november a.s. Hierover is ook meer te lezen in deze Ultreia.

Voor iedereen die onderweg is of gaat: Buen Camino!

Louise de Bont



Najaarsbijeenkomst 9 november

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar mocht dat toch het geval zijn, hierbij een oproep tot deelname aan de landelijke najaarsbijeenkomst op zaterdag 9 november a.s. in Bergen op Zoom!

Wij, bestuur regio Zuidwest-Nederland, hebben voor u een uitbundig programma klaargezet, met als thema: 'Melodie van het pelgrimsleven'. En die melodie mogen jullie héél breed opvatten. Want we gaan niet alleen zingen en dansen maar in álle facetten van het dagprogramma zal deze melodie doorklinken. Waarbij natuurlijk de hoop is dat ook in jullie pelgrimsharten, de klank van jullie persoonlijke avontuurlijke camino weer gaat oplichten. Zo bij elkaar verzameld zullen we dan op 9 november een uniek gezelschap vormen waar de melodie van het pelgrimsleven resoneert en waarvan we allemaal één klank, één noot, als een schat in ons meedragen. Dit samen beleven én uitleven is al een avontuur op zich.

Aanmelden kan nog **tot 27 oktober** a.s. via onderstaande button. Hier vind je ook inhoudelijke informatie over de aangeboden lezingen, workshops en activiteiten.

Ook mag een introduc  worden meegenomen! Misschien ken je iemand in je omgeving die ook een looper of fietser is, geen lid is van ons genootschap maar daar wel graag meer informatie over wil hebben. En wat is er mooier dan een landelijke dag om iemand te laten kennismaken met de veelzijdigheid van het pelgrimsleven!

Komt dus allen! Welkom! Ultreia!

Namens bestuur regio Zuidwest-Nederland, Ineke van de Par

Pelgrimeren voor de jeugd

Het 'pelgrimeren voor de jeugd' krijgt steeds meer aandacht in de regio's. Dat is een welkome ontwikkeling, want ons gedachtegoed overbrengen op de jeugd blijkt waardevol. Zeker in deze tijd waarin de tegenstellingen in onze samenleving alleen maar groter lijken te worden. Hoe mooi is het dan om onze ervaringen te delen met de jeugd. De ontmoetingen met anderen, de hulp van en aan anderen en het delen van levensverhalen.

Om kinderen beter voor te bereiden op een pelgrimstocht en ook om ze iets mee te kunnen geven is in samenwerking met de werkgroep 'pelgrimeren voor de jeugd Den Bosch' gewerkt aan de ontwikkeling van een pelgrimspaspoort voor de jeugd.

Het is uiteindelijk een 'Reis-wijzer' geworden met elementen van een pelgrimspaspoort. Deze reis-wijzer geeft de jeugd inzicht in het pelgrimeren, inspiratie om over hun levenspad na te denken, en gespreksonderwerpen voor de dag dat er gewandeld wordt. Een en ander wordt aangevuld met diverse stempels die passend zijn bij de betreffende wandeling. Ook geeft de reis-wijzer de begeleiders de gelegenheid om aan het einde van de pelgrimsdag iets persoonlijks voor de leerlingen te schrijven in de reis-wijzer. Het is een zig-zag gevouwen exemplaar. De reis-wijzer kan door alle regio's gebruikt gaan worden en is vooralsnog aan te vragen bij de landelijke werkgroep Pelgrimeren voor de Jeugd via de onderstaande button.

Jan Jochems





Roncesvalles



We doen een beroep op jou!!

In 2024 hebben wij in Roncesvalles weer ruim 40.000 pelgrims blij kunnen maken met een schoon bed en een lekkere warme douche. We hebben ze bijgestaan met raad en daad, met troost en opbeurende woorden. Ook in 2025 gaan wij weer door met dit dankbare werk.

Daarom hebben wij in 2025 weer hospitaleros nodig die als vrijwilliger twee weken willen werken in Roncesvalles, de mooiste, grootste en enerverendste herberg van Spanje.

Het werken in Roncesvalles vergt redelijk veel van je fysieke conditie en ook de onderlinge samenwerking in alle hectiek van een drukke herberg vraagt om geduld en wijsheid en de nodige sociale vaardigheden. Kijk even kritisch naar jezelf om te bezien of je denkt de gevraagde klussen aan te kunnen.

Je kunt je aanmelden tot 11 november 2024 om te hospitaleren. Na 11 november kom je op een reservelijst voor 2025.

Nadat alle aanmeldingen binnen zijn, worden er voor 2025 in totaal 17 groepen samengesteld met maximaal negen hospitaleros. Nieuwe hospitaleros en ervaringsdeskundigen worden zo goed mogelijk over de groepen verdeeld. Ook houden we rekening met de leeftijd, vrouw/man verhouding, medische kennis en de kennis van talen.

Als je hieraan wilt meewerken, meld je dan aan. Dit kan overigens alleen wanneer je lid bent (of wordt) van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.

De stappen:

1. Log in op de website van het genootschap;
2. Open de pagina van de werkgroep Hospitaleren in Roncesvalles;
3. Klik op de knop 'nu aanmelden voor 2025'

Geef op het aanmeldingsformulier aan in welke periode(s) en (eventueel) met wie je wilt hospitaleren.

Telefonisch aanmelden is niet mogelijk; bij problemen met inloggen kan wel gebeld worden:

Bert de Stigter 06-53605506

of

Hans Perik 06-54296606

Wegen met Zegen

Een pelgrimstocht op de fiets door de Over-Betuwe.

Er wordt gefietst over wegen met zegen, zoals de afwateringskanalen op De Linge worden genoemd die u onderweg tegenkomt. In Park Lingezegen wordt op een dubbelzinnige manier van deze aanduiding gebruik gemaakt. Naast de wandelroute is er nu ook een mooie fietsroute in dit gebied tussen de rivieren Rijn en Waal. De fietsroute voert je langs mooie wegen maar doet ook tal van bezienswaardigheden aan. Je fietst langs kapelletjes, monumenten en kerken. QR-codes geven informatie.

Impressie: mooi fietsen, soms zigzaggend door een plaats om kerk, kapel, Mariabeeld te bekijken, mooie vergezichten. Een gebied met een rijke historie. Van de Romeinen tot de heftige tweede wereldoorlog die dit gebied zo heeft getroffen. Langs de route liggen diverse 'pleisterplaatsen' waar de fietsers kunnen uitrusten en inspiratie kunnen vinden. Al fietsend een aalscholver spotten op een baken op de Waal. Klepperende ooievaars op hun nest. Of op een bankje genieten van al het moois om je heen. Een aanrader om dit mooie gebied te ontdekken.





Oproep

Het Franse Société Française des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle is de oudste Jacobusvereniging in Europa. Ze vieren volgend jaar hun 75-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt een jubileumeditie van hun tijdschrift ECHO uitgegeven met ruimte voor andere Jacobusverenigingen om zich te presenteren en hun ervaringen in Frankrijk te delen. Ook het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is gevraagd een bijdrage te leveren.

Pelgrims die uit Nederland vertrekken gaan allemaal door Frankrijk. Graag zou ik een aantal ervaringen van Nederlandse pelgrims op de Franse pelgrimswegen verzamelen en in hun blad publiceren. Wie wil me helpen door zijn/haar ervaringen naar mij te sturen. Ik denk aan korte stukjes, maximaal 250 woorden. Een foto (minimaal 2 MB) erbij zou leuk zijn. Het hele artikel mag maximaal twee bladzijden beslaan. Ik zal dus een keuze moeten maken uit de inzendingen.

Stuur je bijdrage naar Peter Hesseling via onderstaande button. Dankjewel!

Duizendmaal dank

Dankzij mijn oproep in de Ultrera kreeg ik veel ontroerende en lieve reacties en tips over het soort rolstoel, aankoppelbike en andere mogelijkheden.

Daardoor wist ik precies wat ik nodig had en heb ik inmiddels de vaste frame rolstoel met aankoppelbike via de WMO gekregen: een mooie babyblauwe Quicky Nitrum met een Frontline handbike. De rolstoel is voorzien van een dubbele achteras, zodat ik meer druk heb op het voorwiel tijdens ritten met hellingen. Ook heb ik een bagagedrager op de aankoppelbike laten monteren en

extra ruimte op het stuur voor een telefoonhouder voor navigatie + powerbank. Daarbij nu Spinergy achterwielen, die nagenoeg onderhoudsvrij zijn. De handbike kan ik gebruiken als pure handbike voor trainingen, maar ook met elektrische ondersteuning voor recreatieve doeleinden. Tot slot heb ik een duimhendel direct naast het rechter handvast die fungeert als 'cruisecontrol'. Dat is heel erg handig bij het snel over moeten steken en bij steile hellingen, waar ik mijn concentratie elders nodig heb. De 1e 100 kilometer zit er op. Echt geweldig!!

Ik dank alle mensen voor hun lieve, motiverende berichten, support en advies. Mijn speciale dank gaat uit naar Fons Boink, redactie Ultreia, Monique Marijt, Laura Feenstra (Rolstoelpelgrim), Bea Wijnberg, Johanna Kroon, Mieke van Kaam, Joost Knoester, Willemijn van Sandick en Stef Jansen.

Cindy Arends

Wij wensen Cindy vele mooie en veilige kilometers toe!





Tip voor de liefhebbers

Kamerkoor Mnemosyne concert 'Fruits of Silence'

Kamerkoor Mnemosyne gaat op muzikale pelgrimage.

Hedendaags componist Joby Talbot bezocht belangrijke plaatsen langs de camino, geïnspireerd op de middeleeuwse pelgrimage naar Santiago de Compostela. Vier grootse kerken vormen ankers op deze route. Talbot gebruikte impressies van deze plekken als basis voor de muzikale structuur van zijn Path of Miracles. Mnemosyne pakt de route op met deel 3 in Leon en vervolgt met deel 4 de route naar Santiago.

Nadere informatie over het concert, de locaties en kaartverkoop via onderstaande button

Camino Podcast

Ook in Nederland komen steeds meer interessante pelgrimspaden. In Camino NL hebben we al eens aandacht besteed aan pelgrimspaden in het Noordoosten van Nederland: de aflevering getiteld Santiago aan het Wad, deel 1 is gepubliceerd op 18 januari 2024 en de vervolgafllevering op 3 april 2024.

En nu is er in het noorden weer een interessant pelgrimspad bijgekomen: het Ziltepad. In de podcast van 3 oktober 2024 kun je daarmee kennismaken.

Mochten er bij jou in de buurt interessante nieuwe pelgrimspaden worden geopend, of wordt daar misschien nog aan gewerkt, dan zou ik de initiatiefnemers/ontwikkelaars graag spreken voor de podcast. Dus als je me aan informatie of contactgegevens kunt helpen, heel graag.

Hartelijke groet,

Johanna Kroon

post@johannakroon.nl

06-25033390



Première timpaan van Vézelay

Vrijdagmiddag 22 november 2024 is dé lancering van de Nederlandstalige versie van de film 'De Dans van de nieuwe Adam'. Deze bijzondere film is gemaakt naar aanleiding van de restauratie van het hoofd-timpaan van de Basiliek La Madeleine te Vézelay. Een poëtische vertelling waarbij in meditatieve sfeer in drie kwartier het timpaan wordt verkend.

Bij de feestelijke introductie in Theater Schiller te Utrecht (vlakbij Janskerkhof) zullen – naast vertegenwoordigers vanuit bestuur en regio's – vanuit Frankrijk Hélène Ramin, initiatiefneemster van de film en Christopher Kelly van La Maison du Visiteur in Vézelay als speciale gasten aanwezig zijn. Daarnaast zullen Bert Roebert die het initiatief tot de vertaling heeft genomen alsook Arno Cuppen en Huberta Wiertsema, die de Nederlandse stemmen hebben ingesproken 'acte de présence' geven. Nadat de film is ingeleid, vertoond én nabesproken (welke thema's herken je, wat maakt de film bij je los etc.) sluiten we de bijeenkomst af met een café St Jacques rond 15.30 uur.

Aanmelden voor **10 november** via onderstaande button. Er kunnen maximaal 75 mensen in de theaterzaal en vol=vol.

Mocht je verder geïnteresseerd zijn lees dan de recensie van deze film via onderstaande button.

De Nederlandstalige versie van 'De dans van de Nieuwe Adam' is na 22 november verkrijgbaar via onze website voor € 20,-.

Wij zien ernaar uit om je in Theater Schiller te verwelkomen!

Namens het cluster 'de Verdieping', Edwin van Gerwen.

Datum: vrijdagmiddag 22 november 2024

Aanvang: inloop vanaf 13.30 uur, feestelijke bijeenkomst begint om 14.00 uur

Locatie: Theater Schiller, Minrebroederstraat 11, 3512 GS Utrecht

Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website www.santiago.nl (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina, Nederlands Genootschap van Sint Jacob | Facebook (<https://www.facebook.com/genootschap/>), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

Redactie: Louise de Bont

Redactieadviseur: Nelleke Boel

Tegenlezers: Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

Verzending: Han Lasance

Deadline/publicatiedatum: de Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien je kopij in Word, maximaal 300 woorden, platte tekst zonder opmaak graag voor de 15e, bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken en zien je bijdrage graag tegemoet op ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

Let op: indien anders dan bovenstaand aangeleverd behouden wij ons het recht voor de kopij aan te passen!

Foto's: voor deze Ultreia is gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/> (<https://pixabay.com/>)

Algemene informatie: het mailadres ultreia@santiago.nl (<mailto:ultreia@santiago.nl>) is uitsluitend bedoeld voor kopij! Wijzigingen in het lidmaatschap kun je zelf via je persoonlijke account op www.santiago.nl (<http://www.santiago.nl>) (<https://www.santiago.nl>) regelen. Voor vragen over de vereniging of anderszins kun je een mailtje sturen naar info@santiago.nl (<mailto:info@santiago.nl>)

Vertrouwenspersoon: het genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of voor een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie: <https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen> (<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>)