



Regio Bollenstreek - Rijnland

Verslag

SPINOZA wandeling van

Voorhout – Katwijk aan Zee

Zaterdag 25 mei 2024



Het weer op de vroege zaterdagmorgen zag er veel belovend uit, ondanks de weersvoorspellingen voor die dag. De meeste deelnemers die zich hadden opgegeven voor de Spinoza-wandeling waren ruim voor 10:00 uur op de P&R gearriveerd, bij station Voorhout. Het wachten was nog even wachten op de personen die zich ook hadden aangemeld. Helaas niet alle personen die zich hadden aangemeld zijn, gekomen.

Na het welkomstwoord door regiobestuurder Ria Kaufman en enkele mededelingen/aanwijzingen door de organisator van die dag zoals dat tijdens de wandeling de voorste en laatste persoon van de groep voor de veiligheid en herkenbaarheid een geel hesje zal dragen werd voor vertrek eerst de groepsfoto gemaakt door Aat, de fotograaf van de dag. Zoals op de foto te zien is waren de vrouwen ruim in de meerderheid. Dit had waarschijnlijk te maken met de titel van de wandeling. Vrouwen zijn waarschijnlijk meer geïnteresseerd in filosofie dan de mannen in het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.



Na de fotosessie begonnen we met de wandeling richting het centrum van Voorhout voor de koffie stop. In Lunchroom 'Ons Genoegen' had de uitbater deze keer een lange tafel voor ons klaar gezet zodat we gezellig met elkaar konden kletsen en of informatie uit te wisselen over nieuwe en of onbekende te wandelen routes.



Na het heerlijke kopje koffie of thee startten we dan toch met de wandeling en liepen we door het centrum richting het bloemendorp Rijnsburg. Het weer zag er nog steeds veelbelovend uit.



Voor de geïntereeserden en degene die de wandeling niet hebben meegemaakt, hiernaast de route die we die dag hebben gelopen.

Nadat we Voorhout achter ons hadden gelaten, hebben we even stil gestaan bij de overblijfselen van het historische 'Overbosch' Het resterende bos(je) is namelijk een overblijfsel van 'De Wildernisse

van Hollandt' dat zich in de 15^e eeuw uitstreckte van Leiden tot Alkmaar. Helaas konden we er niet doorheen wandelen om reden dat er geen uitgang is die aansluit op de route.

De wandeling ging hierna verder over de drukke Rijnsburgerweg (gele hesjes noodzakelijk) richting het fietspad door de Elsgeesterpolder. Het overgrote deel van deze polder is in gebruik als grasland, daarnaast komt er ook bollenteelt voor. Bij de molen 'Hoop doet leven' langs de route hielden we even halt en kregen enige uitleg van Ted over de vogels die zich in de polderen ophouden en de molen die in deze polder is geplaatst. De molen op de foto fungeert als hulpgemaal voor de Elsgeesterpolder; bij extreme wateroverlast of als het gemaal niet functioneert wordt de molen in bedrijf genomen. De molen bemaalde oorspronkelijk de polder Kamphuizen bij Rijnsburg. In 1999 is de molen hiernaartoe verplaatst i.v.m. de aanleg van de nieuwe bloemenveiling. De molen wordt in bedrijf gehouden door vrijwillige molenaars.



Na enige kilometers passeren we, voordat we Rijnsburg binnenlopen, camping Koningshof, die hier aan tientallen jaren is gevestigd. Aan het eind van de Elsgeesterweg bij de T-splitsing aangekomen nemen we de alternatieve route om de drukke Rijnsbugerweg te mijden. We lopen langs de firma Heemskerk, bekend van 'Fresh & Easy'. Het bedrijf voorziet vele supermarkten 24/7 van panklare groenten, gezonde en makkelijke salades, maaltijdsalades, rauwkosten en versproducten. <https://www.heemskerkfresh.com/producten/>



Met een doorsteek tussen de woonhuizen door stonden we plotseling aan de oever van het Oegstgeesterkanaal. Het is een Boezemkanaal dat begint op de grens van Oegstgeest en Warmond en het water afvoert naar de Noordzee via het Koning Willem-Alexandergemaal in Katwijk aan Zee.

We waren toen zo'n anderhalf uur onderweg en bij sommigen begon de maag al een beetje te knorren. Dat kwam goed uit, na twee kilometer arriveerden we bij Grand Café 'Noordeinde' in Rijnsburg. Hier hebben we heerlijk geluncht en genoten van het twaalfuurtje, met vis of vlees, waar de meesten van ons gebruik van hebben gemaakt.

Nadat eenieder van zijn lunch had genoten was het na een uurtje wel weer tijd om verder te gaan met de wandeling, door het oude centrum van Rijnsburg. We moesten even van de route af om het beeldje van de filosoof Spinoza, dat langs de oever van de Vliet staat opgesteld, te aanschouwen. Het beeld van Spinoza werd aandachtig door de groep bewondert, zoals op de foto is te zien.



Hierna vervolgden we onze weg naar de Grote Kerk in het centrum van Rijnsburg, waar vroeger een heuse Abdij heeft gestaan. Voor de geïnteresseerden: bij het Genootschap Oud Rijnsburg kan je hier alles over te weten komen. Helaas begon het te regenen en zijn we snel doorgelopen richting het Spinozahuis.



Daar aangekomen konden we lekker droog staan in de recent nieuw aangelegde ontvangstruimte. We werden verwelkomd door de vrijwilliger die in het kort zou vertellen wie de filosoof Spinoza was. Voordat hij aan zijn verhaal begon, heeft degene die er één bezit eerst

ingecheckt met zijn Museumjaarkaart. Voor de penningmeester was dat een mooie meevaller, want er was namelijk afgesproken dat de toegang gratis was.



Voor velen is Spinoza een onbekend persoon, maar zoals de spreker zijn verhaal begon, moet hij bij de ouderen van ons gezelschap toch wel bekend zijn. Spinoza staat namelijk afgebeeld op het bankbiljet van **1000** gulden. In het verleden, tijdens het gulden tijdperk, werd de aankoop van een nieuwe auto er veelal met een stapeltje 1000 gulden bankbiljetten cash betaald.

Vervolgens werd het onderstaand verhaal verteld in de vooraf afgesproken tijd van max. 10 minuten 'Wie was de filosoof Spinoza?'

Spinoza

Hij is de beroemdste filosoof van Nederland. Hij behoort tot het kleine gezelschap van klassieke filosofen die gezichtsbepalend worden geacht voor de geschiedenis van het westerse denken. De radicale verlichting is hiervan het gevolg.

De persoon Spinoza.

Geboren in 1632 in Amsterdam als zoon van een Joods echtpaar die gevlucht zijn uit Portugal vanwege de inquisitie.

In zijn jeugd leerde hij Spaans, Portugees, Hebreeuws en natuurlijk Nederlands. Later bezocht hij de Latijnse school in Amsterdam, Latijns was toen de internationale/wetenschappelijke taal.

Waarom Rijnsburg?

Dicht bij Leiden, waar de enige universiteit van Holland gevestigd was.

Bakermat van de Rijnsburgse Collegianten, veel van zijn vrienden behoorden tot deze tolerante geloofsgemeenschap.

Zijn filosofie.

In zijn politieke filosofie staat hij voor scheiding van kerk en staat.

Daarnaast beschrijft hij zijn visie op een democratie met vrijheid van denken, meningsuiting en geloof.

In zijn theologische filosofie beschrijft hij zijn visie op het Godsbeeld, die behoorlijk afwijkt van de joods-christelijke geloof in God.



Na de lezing werd er nog even van gedachten gewisseld met de vrijwilliger van dienst en kregen we allen een

filosofische spreuk op een visitekaartje mee naar huis. In de wandelgang hoorde ik van diversen personen dat zij nog een keer terugkomen om nog meer over Spinoza te weten te komen en om het Spinozahuis te bezichtigen want daar was nu geen tijd voor.



Buiten gekomen was de regen gestopt en konden we droog verder. We wandelden over de Sandtlaanbrug en liepen Katwijk aan de Rijn binnen, langs het oude Tolhuisje uit ongeveer 1600. Tegenwoordig hoef je geen tol, in tarwe, meer te betalen als je Katwijk aan de Rijn binnenkomt.

Met een kleine omweg achter het Tolhuis langs liepen we het Heerenbos binnen. Ook van dit bos is weinig meer over, het was vroeger onderdeel van het landgoed 'Het van Katwijk' een vroegere buitenplaats voor adel.



Hof
de

Tijdens de toelichting over de beeldengroep aan de rand van de grote vijver in het bos was er enige consternatie en luid gegil in groep. In een split second werd voor onze



ogen een jong eendje bij zijn moeder door een meeuw uit het water gepikt om het elders op te peuzelen. Het eendje te redden door de meeuw te verjagen mocht niet baten. Ja, zo gaat dat in de natuur.

Het beeld 'Rhenus Pater' zoals de persoon op de foto aan de rand van de vijver wordt genoemd kon het voorval ook niet verhinderen. Het beeld stelt de riviergod voor ofwel Vadertje Rijn.

Uit de bek van de vis spoot oorspronkelijk ook een straal water, nu alleen nog uit de vaas. De vaas verbeeldt de bron van de ooit zo machtige rivier de Rijn.

Even verderop in het bos liepen we langs een kerkhofje, waar de Franciscaner Minderbroeders begraven liggen. Zij werden vanaf 1928 hier op het missiecollege opgeleid, dat in het voormalige 'Hof van Katwijk' was gevestigd. Na hun opleiding waaierten de priesters de gehele wereld over om het evangelie te verspreiden. Na hun volbrachte missie werden zij hier begraven.



De wandeling voor de laatste 6 km werd hierna vervolgt door het historisch centrum van Katwijk aan de Rijn, langs de Roskam anno 1566, dat als rechtbank, gemeentehuis, herberg, hotel heeft dienstgedaan en nu een restaurant is en langs de dorpskerk uit de 13^e eeuw. Het was de eerste kerk in Katwijk en is een van de oudste kerken in de omgeving van Katwijk.

Hierna vervolgden we onze weg langs de oever van het uitwateringskanaal naar de kust. Bij aankomst aan de uitwateringsluizen aan kust werd verondersteld dat dit het eindpunt van de wandeling was. Helaas waren er vanaf dat punt nog 2 km



te gaan. Na enig overleg werd besloten niet over het strand of de Boulevard maar over het Koninginnepad door de duinenrij langs de kust te lopen tot het eindpunt het **Z A N D** Grand café aan Zee.

De totale wandelafstand was na middeling van alle stappentellers 15 km.

Hier aangekomen werd de wandeling afgesloten met een café Sint Jacques.

Bouwe van Rijn