



## IN DEZE ULTREIA:

01. Hospitaleren en zelf een herberg zoeken?
02. Wijzigingen downloadpagina NGSJ
03. De camino in 100 of 101 voorwerpen: een boekproject
04. Vacature lid werkgroep hospitaleren
05. Fietskaravaan
06. Camino in de Kempen
07. Camino Podcast
08. "Compostelle m'appelle"
09. Voor de liefhebber
10. "Het engagement van de Pelgrim"
11. Colofon

# Vakantie

Ik ben toe aan vakantie. In aanloop naar de zomervakantie merk ik dat ook echt om me heen. De vermoeidheid begint toe te slaan na een jaar werken en school. De lontjes worden wat korter en als de temperatuur ook echt zomers is, zoals nu niet het geval is, ga ik later naar bed, ben vroeger wakker en sta vervolgens vermoeid op en sleep me de dag door.

Vermoeidheid is bij mij van tijdelijke aard, maar hoe is het dan te leven met een ziekte waarvan chronische vermoeidheid de belangrijkste klacht is en dan juist wandelen en pelgrimeren herstel biedt? Hoe dan? In deze Ultreia als tip 'Voor de liefhebber' (artikel 9) het boek van Ange van Ommen dat in

Verder wijzigingen op de website van NGSJ waar iedereen wat aan kan hebben, een vacature, de Camino podcast, een fietsverslag, activiteiten en de aankondiging van een boekproject.

Ik ben er even drie maanden tussenuit. Een nieuwe tijd breekt aan en we gaan als pensionado's eens kijken hoe we hier een mooie vorm aan kunnen geven. Bij deze dank ik Gabriël van de Luitgarden die de honneurs voor mij gaat waarnemen.

Voor iedereen die onderweg is of gaat: ¡Buen camino! of fijne vakantie!

Louise de Bont



18 We willen u jullie uitnodigen eens in te loggen op de kaart van Frankrijk via onderstaande button.

Ga eens kijken in welke herberg je geïnteresseerd zou kunnen zijn. Klik op het icoontje van een mogelijke herberg voor jou. Er opent zich een zij-paneel waarop allerlei informatie staat en er staan ook diverse links voor verdere informatie. Wil je graag iets weten over ervaringen van anderen, klik dan op reviews en er komt een review als wij die hebben ontvangen van hospitaleros met ervaring.

Bevalt dit systeem? Is het informatief genoeg? Mis je informatie? Laat het ons weten want deze functionaliteit is nieuw. Wij willen graag feedback uit het veld om het systeem zo optimaal te laten functioneren.

Stuur dan een e-mail naar de werkgroep hospitaleren:  
[wghospitaleren@santiago.nl](mailto:wghospitaleren@santiago.nl) (<mailto:wghospitaleren@santiago.nl>)

Heb je al gehospitalerd? Laat het ons weten en stuur ons een review en/of vul het enquêteformulier in via onderstaande button.

Zijn jullie tevreden, dan zijn wij dat ook en gaan we deze systematiek uitrollen over meerdere landen. Graag jullie hulp! Onze dank.

## Wijzigingen downloadpagina NGSJ

### *Nieuw bestand met voorzieningen in Portugal*

Enkele maanden lang was er geen overzicht van voorzieningen in Portugal beschikbaar op de downloadpagina van het NGSJ. Dit kwam doordat degene die voorheen de gegevens leverde, hiermee gestopt was en het bestand inmiddels verouderd was.

De werkgroep 'Pelgrimswegen en Voorzieningen' ontving diverse teleurgestelde reacties hierover. Daarom is besloten om een geheel nieuw bestand te maken met daarin alle overnachtingsplekken tussen Lissabon en Santiago die interessant zijn voor pelgrims. We hebben informatie uit verschillende andere overzichten samengevoegd met daarbij ook aanvullende actuele informatie die we konden vinden op websites en Facebookpagina's van herbergen, hostels en hotels.

Je kunt deze informatie downloaden als KML- en GPX-bestand, maar ook als PDF zodat je het eventueel kunt uitprinten. Ga hiervoor naar onze downloadpagina Portugal via onderstaande button.

### *Voorzieningen Santiago en Saint-Jean-Pied-de-Port*



Verder is het belangrijk dat je, als je ooit al een bestand van een route gedownload hebt, voor vertrek nog een keer de nieuwste versie downloadt en als je lang onderweg bent ook nog eens onderweg checkt of er updates zijn! Mocht je onderweg merken dat de informatie niet meer actueel is, laat het ons dan zeker weten via de mogelijkheden die op de downloadpagina zichtbaar zijn. De feedback die we van pelgrims onderweg ontvangen, helpt ons enorm om de overzichten actueel te houden.  
¡Buen Camino!



# Downloads





# De camino in 100 of 101 voorwerpen: een boekproject

De Camino Academie werkt aan een groot boekproject met als titel *De Camino de Santiago vanuit Nederland in 101 (101?) voorwerpen*.

In het project stellen we ons de vraag: in welke materiële cultuur van heden en verleden manifesteert zich de camino, meer in het bijzonder gezien vanuit Nederlands perspectief? Prikkel tot dit project was ondermeer iets te doen met de zogenoemde Jacobalia van het Nederlands Genootschap.

Voor de selectie en presentatie van voorwerpen nemen we de *reis*

als uitgangspunt, zowel in z'n lineaire opzet (voorbereiding, vertrek, aankomst en terugkeer), alsook in z'n cyclische dimensie (teruggekeerden zetten weer aan tot vertrek anderen etc.).

Wij zoeken concrete voorwerpen: kunstvoorwerpen maar ook alledaagse objecten, bekende en onverwachte, uit heden en verleden. Voorwerpen die iets vertellen over de mentaliteit, de opvattingen of de sfeer van een tijd, een regio of van een bepaalde ontwikkeling waarin ze ontstonden of over een wijze van denken en handelen.

**Meewerken en meedenken?** Dat kan door het aanleveren van een voorwerp (we hoeven het niet fysiek in bezit te hebben, het gaat om de verwijzing ernaar), door een goede foto ervan (minimaal 330 dpi) en/of door een verhaal erbij.

Het mogen ook voorwerpen zijn, mits passend binnen het kader zoals boven geschetst, die voor jou als individuele camino-ganger heel bijzonder zijn, liefst met een (heel kort) verhaal erbij dat het voorwerp typeert. Dat kan van alles zijn. Een bijzondere wandelstok, een steentje, een amulet, een kledingstuk... meer over dit onderwerp kunt u lezen in de Jacobsstaf die rond 25 juni a.s. zal verschijnen.

Meer info én een lijst van mogelijke voorwerpen tref je aan via onderstaande button.

Neem gerust contact met ons op. We informeren je dan nader over de specificaties.

# Vacature lid werkgroep hospitaleren

Onze gezellige, ondernemende en goed (samen)werkende werkgroep hospitaleren is op zoek naar versterking.

Wat doen wij:

- organiseren van trainingsweekenden
- informatiebijeenkomsten bijv. over:  
*Hoe vind ik een herberg*
- informatieve en interactieve website met veel informatie aanbieden
- workshops verzorgen tijdens de landelijke dagen van het Genootschap
- workshops over hospitaleren verzorgen voor regio's (op verzoek)
- via mail vragen beantwoorden en advies geven
- samenwerken met de werkgroep Aandacht en Spiritualiteit
- 4x per jaar vergaderen (ongeveer)
- jaarlijks overleg met Werkgroepen Hospitaleren: Roncesvalles en de Huiskamer

We zoeken een enthousiast nieuw lid die:

- affiniteit heeft met hospitaleren (liefst zelf gehospitaliseerd heeft)
- communicatief vaardig is en verbindende eigenschappen heeft
- voorlopig 'hands on' kan inspringen en ingroeien in de werkzaamheden
- openstaat om te zijner tijd bepaalde taken te gaan vervullen (bijv. voorzitter, secretaris, penningmeester)

Heb je belangstelling? Stuur dan een brief met korte motivatie per e-mail naar de werkgroep hospitaleren via onderstaande button. Je bent van harte welkom.





**WERK GROEP**  
**HOSPITALEREN**





## Fietskaravaan

*Via Monastica en Via Brabantica*

Op 11 mei startte de fietskaravaan Jacobike. Gewapend met beschermengel en na het nuttigen van de Santiagokoek. In Baarle-Nassau fietspastapauze. Heerlijk. Onderweg gestopt bij de Jacobskapel.

In Breda is een jazzfestival. Twee van onze groep erheen met de fiets. Na afloop waren de fietsen verwijderd. Depot gesloten tot 10.00 uur. Vertrek vanaf het mooie Begijnhofje. De leuke band van de tandem was snel geplakt. In Antwerpen zijn we elk onze eigen weg gegaan. Door wegopbrekingen was

bergafwaarts ging. Het valt op dat fietsers bij onze zaiderburen met respect worden behandeld. Kunnen wij Hollanders nog wat van leren. Leuven is een bruisende universiteitsstad. Gezellig klein en overzichtelijk. Een mooie stempel gehaald.

Vanuit Leuven vertrokken met lichte regen. In plaatsje Tienen na tien koffie gedronken. Daarna werd het gelukkig droger. In Hasselt een afzakkertje genomen. Fietsen onder de parasols en wij droog binnen. Het regende fiks.

In Hasselt vertrokken in stromende regen. In het plaatsje Beringen gezamenlijk koffie gedronken. Afsgesproken om de volgende morgen elkaar te ontmoeten bij de Abdij in Postel.

Op naar Vessem. Net binnen toen de bui losbarstte. Hebben we maar op geproost. Met 14 fietsers de avondmaaltijd gebruikt in de pelgrimsherberg. Zaterdagmorgen afscheid genomen van de groep. Een aantal deed rondje Vessem. Na afloop was daar broeder Fons van der Laan (94 jaar), de grondlegger van de pelgrimsherberg. Een bijzondere afsluiting van een mooie fietsweek.

Alle hulde voor de initiatiefnemers Annie-Albert-André-Astrid.

## Camino in de Kempen

*wandelen op de feestdag van Jacobus*

Volgende maand, op **donderdag 25 juli**, wordt de vijftiende editie van de Camino in de Kempen gehouden. De Camino in de Kempen is een wandeltocht van 8 of 16 kilometer door de mooie natuur rondom Vessem. Naast het met elkaar wandelen worden er herinneringen opgehaald aan het pelgrimeren naar Santiago de Compostela.

De start vindt plaats bij **Pelgrimsherberg Kafarnaüm**. Deelnemers vertrekken vanaf **9:00 uur** in groepen o.l.v. een ervaren pelgrim, de z.g. Santiagoveteraan.

Bij aanvang op Kafarnaüm is er koffie of thee. Voor onderweg dient men zelf voor een lunch en water te zorgen. De lunch wordt gezamenlijk in de tuin van Pelgrimsherberg Kafarnaüm genuttigd. Hier wordt dan gezorgd voor koffie en thee en de waterflessen kunnen worden bijgevuld.

Op het eindpunt bij de Jacobushoeve krijgen de deelnemers een vers Jacobusbroodje. Daar is het Praathuis geopend voor koffie of thee en zijn in de middag de winkels geopend. Op het terras is livemuziek. Ter ere van het 25-jarig bestaan van het Stiltecentrum kan een kaarsje worden aangestoken.

18-06-2024, 22:24

Ultreia, 15,1 juni 2024 - Santiago

Uw aanmelding dient **uiterlijk 18 juli** binnen te zijn; je krijgt hiervan een bevestiging.

De kosten voor deelname zijn € 5,00 per persoon, contant te voldoen voor vertrek van de wandeling.

Pelgrimsherberg Kafarnaüm, Servatiusstraat 11, 5512 AJ Vessem, 0497 591207

Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4, 5512 AZ Vessem, 0497-592059









## Camino Podcast

Er zijn weer nieuwe afleveringen van Johanna Kroon verschenen in Camino NL.

In de vorige Ultreia stond een prachtig artikel van een moeder die met haar dochter van 13 jaar een wintercamino had gelopen. In de podcast vertelt zij haar verhaal.

Amory Geerling is blind en liep de Camino met de Stichting Anders Bekeken, een club die blinden en slechtzienden koppelt aan ziende buddies.

En dan is er nog Hubert Bastiaens, die 2 routes heeft gelopen die weinig belopen worden: de Via de la Plata en de Via Mozarabe.

Camino NL is te beluisteren via onze website (zie button) of Spotify, Apple podcasts en [camino.buzzsprout.com](http://camino.buzzsprout.com).

## "Compostelle m'appelle"

De Belg Xavier Voyage liep in 2022 van Le Puy-en-Velay naar Figeac en daarna verder naar Santiago, Finisterre en Muxía. Hij schreef er een chanson over: "Compostelle m'appelle", een lied dat wortelt in de Franse chansontaditie.

Hoewel geen uitzonderlijk muzikaal hoogstandje is dit eindelijk weer eens een volwassen muzikale bijdrage aan het caminorepertoire.

De tocht wordt bezongen zonder te verzanden in quasi diepzinnige beschouwingen.

De clip is te zien via onderstaande button.



## Voor de liefhebber

Ange van Ommen (1957) maakte diverse pelgrimstochten en schreef er boeken over. *De weg naar huis, Thuiskomen bij jezelf tijdens een pelgrimstocht van Santiago naar huis,*

werd een pelgrimage om te vieren hoe ze nu in het leven staat en om terug te blikken op haar herstelproces. Tijdens de tocht door vaak verlaten gebieden, werd ze fysiek en mentaal flink op de proef gesteld. Alsof de reis een test was of ze in eerdere Camino's opgedane lessen in de praktijk kan toepassen. Hoe zorg je goed voor jezelf als je belastbaarheid beperkt is en hoe ga je om met eenzaamheid? In

### *De weg naar huis*

schrijft ze open en eerlijk over haar gevoelens, emoties en dilemma's. Door de beeldende schrijfstijl krijg je als lezer het gevoel dat je de reis samen met haar maakt en meebeleeft. Het blijft spannend of ze deze terugtocht kan volbrengen.

Ange heeft sinds 2009 sarcoïdose, een ziekte waarbij overal in het lichaam ontstekingen ontstaan. Chronische vermoeidheid is de belangrijkste klacht en wandelen en pelgrimeren zijn voor haar sleutels tot herstel. Al wandelend leerde ze dat je ver kunt komen als je niet vanuit beperkingen, maar vanuit mogelijkheden leeft. Met de opbrengst van haar boeken steunt ze de patiëntenvereniging Sarcoidose.nl.

Het boek is voor € 22,50 te koop bij uitgeverij Boekscout of bij Ange van Ommen (dan gaat de volledige winst (25%) naar de patiëntenvereniging Sarcoidose.nl). Zie onderstaande buttons.

## “Het engagement van de Pelgrim”

Sinds 2022 is de Jacobslezing op de naamdag van St Jacob als traditie geboren. Nadat de afgelopen jaren Peter Hesseling en Rient Ploeger daaraan invulling hebben gegeven zal dit jaar Paul Post, emeritus hoogleraar Rituele Studies en voorzitter van de Camino Academie de lezing verzorgen. De regio Den Haag is bereid gevonden om dit te accommoderen.

**Datum:** Donderdag 25 juli 2024

**Aanvang:** lezing 18.00 uur (je bent vanaf 17.00 uur welkom!)

**Locatie:** Brasserie Dudok aan de Hofweg 1a te Den Haag

De lezing duurt circa 3 kwartier. In het uur daarvoor én daarna is er volop gelegenheid om tijdens het maandelijkse pelgrimscafé elkaar te ontmoeten, te borrelen en te praten.

Vanachter “Genootschapskatheder” zal Paul Post ons meenemen in het thema:

### “Het engagement van de pelgrim”

18-06-2024, 22:24 Utreia 15 Juni 2024 - Santiago  
het spoor van de camino, zien we meer en meer activistisch pelgrimeren. Pelgrims lopen voor vrede,  
verzoening, wapenstilstand in Gaza. Er zijn Pride Pilgrimages, men loopt de camino voor een goed  
doel.

In de Jacobslezing 2024 verkent Paul Post deze trend van de opkomst van geëngageerd pelgrimeren.  
Welke vormen zijn er? En welke kanttekeningen zijn er bij te maken?

Wij zien ernaar uit om je bij deze Jacobslezing te ontmoeten! **Aanmelden** kan via onderstaande  
button.





**Redactie:** Louise de Bont

**Redactieadviseur:** Nelleke Boel

**Tegenlezers:** Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

**Verzending:** Han Lasance

**Deadline/publicatiedatum:** de Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien je kopij in Word, maximaal 300 woorden, platte tekst zonder opmaak graag voor de 15e, bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken en zien je bijdrage graag tegemoet op [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl) (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

**Let op:** indien anders dan bovenstaand aangeleverd behouden wij ons het recht voor de kopij aan te passen!

**Foto's:** voor deze Ultreia is gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/> (<https://pixabay.com/>)

**Algemene informatie:** het mailadres [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl) (<mailto:ultreia@santiago.nl>) is uitsluitend bedoeld voor kopij! Wijzigingen in het lidmaatschap kun je zelf via je persoonlijke account op [www.santiago.nl](http://www.santiago.nl) (<http://www.santiago.nl>) (<https://www.santiago.nl>) regelen. Voor vragen over de vereniging of anderszins kun je een mailtje sturen naar [info@santiago.nl](mailto:info@santiago.nl) (<mailto:info@santiago.nl>)

**Vertrouwenspersoon:** het genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of voor een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie: <https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen> (<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>)