



Nieuwsbrief juni 2024, regio Den Bosch

[Regiowandeling 22 juni 2024](#) 🧑🏻‍🦺

[Camino Café 12 juni 2024](#) ☕

[Fietstocht 1 juni 2024](#) 🚲

[Spaans spreken en begrijpen op de Camino](#)

[Dagboekfragment van Silvie](#) 📖

[Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief?](#)

Regiowandeling 22 juni 2024 🧑🏻‍🦺

De komende [regiowandeling is op zaterdag 22 juni](#) en wordt georganiseerd door Toos Dekkers. De wandeling loopt door de Bedafse Bergen en de Slabroekse Bergen, deelgebieden van het natuurgebied De Maashorst en is ca. 15 km.

Het verslag van de wandeling van mei kun je [hier lezen](#).

Ook dit keer heeft Rinse weer een [mooie filmimpressie van deze wandeling](#) gemaakt!



Camino Café 12 juni 2024 ☕

Woensdagavond 12 juni vindt ons maandelijks [Camino Café](#) plaats. Jullie zijn welkom vanaf 19.00 uur in het Mariapaviljoen in Den Bosch.

Fietstocht 1 juni 2024 🚲

Het verslag van de fietstocht van 1 juni lees je (binnenkort) op [onze regiopagina](#). De volgende fietstocht staat gepland voor zaterdag 28 september. Zet deze datum dus alvast in je agenda!

Spaans spreken en begrijpen op de Camino 🇪🇸

Na een aankondiging over 'Spaans spreken en begrijpen op de Camino' in de vorige Nieuwsbrief, kwamen er ontzettend leuke reacties. Ondertussen hebben zich twaalf mensen aangemeld. Dus we gaan starten in september. Ik heb er erg veel zin in. Iedereen die zich heeft opgegeven heeft inmiddels bericht gekregen om in overleg plaats en data vast te stellen. Marianne

Dagboekfragment van Silvie 📖

Woensdag 8 mei / Campiello - Berducedo via de "Ruta de los Hospitales" 27,5 km (Camino Primitivo)

Het weer is de afgelopen periode niet geweldig. Er valt, net als in de rest van Europa, veel regen. Ik heb geluk, want vandaag is het droog, zonnig, zelfs warm. Dat betekent dat ik kan kiezen voor de "Ruta de los Hospitales". De route is ruim 27km, zonder voorzieningen dus ik vertrek rond 7:00uur met voldoende proviand en water.



We beginnen met mist. Gaan we überhaupt wel mooie uitzichten krijgen? Maar al snel klaart het op en verdwijnt de mist. Intussen zijn we (de pelgrims) al langzaam aan het klimmen en worden we getraakteerd op geweldige uitzichten. De 3 voormalige pelgrims hospitaless zijn inderdaad ruïnes waar niets te vinden is dan alleen een hoop stenen.



Ik ben blij met mijn meegenomen proviand en water. Hoewel het gewicht ervan, en het vele klimmen, me halverwege lijkt op te breken. Ik wil een halve liter water lozen (is toch weer een halve kilo gewicht, dacht ik), maar Tomás vond het beter om het water niet te verspillen en vult zijn waterfles er mee.

De (half)wilde paarden en koeien zijn een cadeautje op deze route! Wat geweldig mooi om te zien. We zijn er allemaal van onder de indruk.





Het laatste stuk extreem steil omlaag op losse rotsen is een ware uitdaging. Gelukkig loopt er niemand vlak bij mij, want ik ben werkelijk aan het vloeken hoe gevaarlijk dit wel niet is en ik wél graag levend Santiago wil bereiken. 😊

En als dat dan uiteindelijk lukt.... dan ben je toch best stiekem een beetje trots. Want de Camino Primitivo is super mooi, maar een ware (fysieke) uitdaging!

Silvie Thielsch

Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief?

Bijdragen voor de komende nieuwsbrief (juli 2024) graag uiterlijk vóór vrijdag 5 juli 2024 inleveren via de [regiomail](#).

De Regiocommissie Den Bosch
Marianne, Theo, Rinse en Silvie