

# Ultreia 150 mei 2024



## IN DEZE ULTREIA:

01. Herhaalde oproep
02. Camino Europa Compostela opgericht
03. Adrie Dik's glas-in-loodraam
04. De camper
05. Met de dood op mijn hielen
06. Mijn Caminotattoo
07. Voor de liefhebber
08. Ook voor de liefhebber
09. Camino podcast
10. Save the date!
11. Colofon

## Pittig

Terwijl ik in Nederland wakker werd gemaakt door de zon, liep mijn pelgrim de Camino Primitivo met vorst, harde wind en dagenlang stromende regen. Het is sowieso een pittige tocht, dat weet een ieder die deze camino ook heeft gelopen, maar de weersomstandigheden maakten het niet aangenamer. Tegenvaller was ook dat er soms in hostels niet gewassen en gedroogd kon worden, terwijl het wel stond aangegeven. Dus 's morgens vroeg weer je zeiknatte kloffie aan en gaan! De laatste drie dagen knapte het weer gelukkig op en dat was een fijne afsluiter van ook een geweldige, maar pittige tocht.

Deze maand een aantal ervaringsverhalen in deze Ultreia. Zelf was ik met een mederedacteur bij een bijeenkomst in Rotterdam 'De magie van de camino'. Ook daar veel ervaringsverhalen gehoord. Naast de verhalen vind ik het mooi dat mensen hun ervaring met anderen willen delen.

Verder over de artikelen in deze Ultreia. Nieuws vanuit het genootschap met ook een vroege aankondiging van het 40-jarig bestaan. Verder twee tips met als titel 'voor de liefhebber'. De redactie maakt hierbij de kanttekening dat deze tips ons worden toegezonden, maar inhoudelijk niet door ons zijn bekeken of gerecenseerd. Dus, neem een kijkje en oordeel zelf. Ik werd zelf even stil van het contrast tussen de artikelen: 'Met de dood op mijn hielen' en 'Adrie Dik's glas-in-lood-raam', maar ook hier geldt: lees en oordeel zelf!

Ik wens allen die onderweg zijn of gaan: Buen camino!

Louise de Bont

# Herhaalde oproep

Onze voorzitter Peter Hesseling heeft te kennen gegeven dat hij in november 2024 zal terugtreden.

Er hebben zich tot op heden enkele geïnteresseerden gemeld voor het voorzitterschap van ons genootschap. We gaan op woensdag 12 juni de kandidaten interviewen. Overweeg je alsnog om jezelf kandidaat te stellen óf iemand kennen in je omgeving die goed kan besturen en zich met ons genootschap kan vereenzelvigen, laat het ons dan vóór 1 juni weten!

## VOORZITTER (V/M)

We zoeken een ervaren bestuurder die de tijd én de energie heeft om ons genootschap te vertegenwoordigen. De nieuwe voorzitter is goed bekend en/of kan zich identificeren met pelgrimeren en met onze gemeenschap.

De ideale voorzitter heeft ervaring met een organisatie van én door vrijwilligers, is communicatief vaardig, kan goed verbinden en heeft affiniteit met onze doelstellingen & organisatie. Als tijdsbesteding moet je rekenen op gemiddeld twee dagen per week.

Planning is om de beoogd voorzitter vanaf juli 2024 te laten meedraaien in het bestuur. Waarna de Algemene Ledenvergadering (ALV) hem/haar in november 2024 op voordracht van het bestuur kan benoemen voor een periode van drie jaar.

Ben je geïnteresseerd in deze mooie onbezoldigde vrijwilligersfunctie? Dan is er tot 1 juni a.s. bij de Werving & Selectiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van bestuur, regio's, werkgroepen én ALV een uitgebreide profielbeschrijving beschikbaar via bestuurslid Edwin van Gerwen per e-mail via de button hiernaast of mobiel 06-23268591.





## Camino Europa Compostela opgericht

In oktober 2021 werd in Madrid door Compostelle France het idee gelanceerd om een Europese Unie van Jacobsverenigingen op te richten. Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob sloot zich direct aan bij dit initiatief. Ook verenigingen en federaties uit België, Frankrijk en Spanje stapten in het proces. De zes initiatiefnemers gingen aan de slag met het formuleren van de doelstellingen en daarna het opstellen van statuten en een Huishoudelijk Reglement. We zijn nu drie jaar en veel discussies verder.

Op 8 mei 2024 is in Brussel de Camino Europa Compostela opgericht. De zes initiatiefnemers ondertekenden alle officiële documenten. De wettelijk zetel zal bij het Vlaams Compostelagenootschap in Mechelen zijn. De administratie zal worden gevoerd in Logroño bij de FEAACS (Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago). De vertegenwoordigers van de zes initiatiefnemende associaties vormen voorlopig het bestuur bestaande uit: Peter Hesseling (voorzitter), Pascal Duchêne (vice-voorzitter), Patrice Bernard (secretaris) en Philippe Dionnet (penningmeester). Heidi Verbruggen en Jorge Martínez-Cava zijn bestuursleden.

Op 2 juli 2024 vindt in Santiago de Compostela de eerste Algemene Ledenvergadering plaats. Er is veel belangstelling voor deze Camino Europa Compostela. Zowel van de diverse Jacobsverenigingen in Europa als van officiële instanties als de EU en het Spaanse Xacobeo.

Op de foto's (gemaakt door Herman Velvis):

Peter Hesseling tekent de statuten.

Groepsfoto, van links naar rechts: Jorge Martínez-Cava, Philippe Dionnet, Patrice Bernard, Peter Hesseling, Pascal Duchêne, Ana Ramos (Fundacion Galicia Europa) en Heidi Verbruggen.

# Adrie Dik's glas-in-loodraam

Toen Adrie Dik in 2011 60 jaar werd, kreeg ze van haar man Gerrit een glas-in-lood raam. Op haar 62e, in 2012, ging ze vervroegd met pensioen en nam zich voor om samen met haar man op pelgrimstocht te gaan van Le Puy-en-Velay naar Saint-Jean-Pied-de-Port. Op 29 april 2012 kreeg ze, een week na haar vertrek, in Nasbinals een hartstilstand en overleed.

Adrie was voorzitter van de regiocommissie Noord-Holland Benoorden 't IJ. En vanaf 2007 tot haar overlijden bestuurslid van ons genootschap. Ze was zeer geliefd; een warme vrouw met oprechte belangstelling voor de leden. Ze was een verbinder pur sang. Ze heeft veel gedaan voor de regiocommissie in Friesland.

De man van Adrie, Gerrit, erfde het glas-in-lood raam. Op 2 oktober 2021 overleed ook Gerrit. Hij bepaalde in zijn testament dat het raam naar het Nederlands Genootschap van Sint Jacob zou gaan. Het raam, gemaakt door de Alkmaarse Stadsglazenier Roel Hildebrand, is geplaatst in het Informatiecentrum in Sint Jacobiparochie en op 7 april jl. in aanwezigheid van de nabestaanden onthuld.

Als je Sint Jacobiparochie bezoekt, vergeet dan niet om dit prachtige raam te bewonderen.

Peter Hesseling

Foto: Gerlof Katuin







## De camper

Op 9 maart loop ik de poort van Saint-Jean-Pied-de-Port uit. De eerste van de vele duizenden gele pijlen die nog zullen volgen wijzen mij de weg. Vanwege de regen- en sneeuwval is de weg over de bergen tot 1 april afgesloten en loop je door het dal via Valcarlos naar Roncesvalles. De zon schijnt, de lucht is blauw met hier en daar prachtige stapelwolken.

De natuur is overweldigend, muurtjes begroeid met de mooiste mossen, het geluid van stromend water en de eerste bloesembomen die hun pracht tonen. Ik ben in mijn nopjes met mijn trailrunners.

Tegen 14.00 uur slaat het weer om, het wordt koud en door de sneeuw slingert een smal pad steil omhoog. Om de 50 meter stop ik om even bij te komen. Mijn hart klopt overuren. Plotseling valt mijn oog op een steentje dat midden op het bospad ligt met de tekst 'you can do it!' Ik herpak mij weer na deze aansporing.

Boven op de top waait een gure wind. Er staat een camper. Plotseling gaat de deur open en een mooie jonge vrouw vraagt aan mij : 'Sir, do you want a cup of coffee?' Ik antwoord : 'Ja graag' want ik had de kentekenplaat al gezien. 'Oh, het is een Nederlander!' klinkt het blij vanuit de camper.

Voor ik het weet is mijn rugzak af en zit ik op de voorbank tussen twee Hollandse schone koffie te drinken. Op het dashboard staat een pot pindakaas en een pot chocopasta. Uit de radio klinkt heerlijke muziek. Ik kom helemaal bij en we praten honderd uit. Dan neem ik afscheid van de dames met de zin:



'Nu weet ik het zeker, engelen bestaan' en arriveer 20 minuten later moe en voldaan in het klooster van Roncesvalles.

Jan Klück

# Met de dood op mijn hielen

Zo sta ik trots bovenop de Pyreneeën bij de Roelandpas en zo lig ik op apegapen in een ziekenhuisbed in Amsterdam met allemaal drukdoende cardiologen om me heen. Af en toe zak ik weg en zie dan de prachtige fietstocht die ik heb ondernomen naar Roncesvalles weer haarscherp voor mijn geest. Bij het inbrengen van een tube in mijn keel valt het beeld van die fietstocht weg en wordt het allemaal zwart, pikzwart.

Ik voel niets meer, ervaar niets meer en ben niets meer. Mijn trotse ik wordt verkruid tot een hoopje vlees waarin driftig wordt gezaagd en gesneden.

Door getik op mijn wang word ik weer naar het hier en nu gebracht. 'Dag mijnheer, u bent er weer'. Ja, maar waar? De omgeving komt mij onbekend voor. Daarbij zit ik vast met allerlei slangen en bengelt uit mijn mond nog die tube die het spreken onmogelijk maakt. De morfine duwt mij weer naar dromenland. Ik zie de herberg in Roncesvalles. Een plek waarin ik, aansluitend aan mijn fietstocht, als hospitalero heb gewerkt.

Onvoorstelbaar eigenlijk dat elk jaar weer 140 vrijwilligers van het genootschap daar belangeloos als vrijwilliger keihard werken om jaarlijks 45.000 pelgrims te bedienen van informatie, een schoon onderkomen en een heerlijk bed. De pelgrims worden in alle opzichten veeleisender en het is elke keer voor de hospitalero weer behoorlijk aanpezen om het een ieder naar zijn of haar zin te maken. Menslievend, invoelend, zorgzaam, dienstverlenend, maar vooral die warmhartigheid. Allemaal eigenschappen die in de bagage van de hospitalero zitten.

'Het was op het nippertje mijnheer. U heeft met de dood op uw hielen gefietst. Maar er zijn nu nieuwe leidingen aangebracht die u een levensverlenging van vele extra jaren geven', aldus de cardiologe. In haar blik tref ik diezelfde eigenschappen als die van onze hospitaleros aan.

Ik voel me op mijn gemak.

Peter Stoks





## Mijn Caminotattoo

Ik zit bij de tattoo-artieste op de stoel als ze een Jacobsschelp op mijn knie fabriceert. Ze vraagt geïnteresseerd waar de schelp voor staat en wil weten wanneer ik naar Santiago ga lopen. Als ik vertel dat ik nog moet vertrekken, stopt ze haar werkzaamheden en kijkt me niet begrijpend aan. 'Een tattoo zet je dan toch daarna?', roept ze verwonderd.

Al sinds mijn jeugd heb ik een terugkerende droom dat ik in lang gewaad met rieten hoed en touw om mijn middel door de binnenlanden van Spanje loop. Er huist een pelgrim in mij. Er is geen enkele twijfel dat ik in Santiago aankom.

Na een zware persoonlijke crisis vertrek ik vanaf de Grote Kerk in Apeldoorn en ren meer dan 5.000 kilometer via tien landen naar Santiago en uiteindelijk Finisterre en Muxia. De schelp vergezelt me. De tatoeage is waardevol, symboliseert voor mij een levensstijl en heeft zijn weg gevonden naar mijn bedrijfslogo en uitleg daarvan. Het beeldmerk van 'Expeditionlife' bestaat uit een driehoek met daarin de Jacobsschelp.

De Jacobsschelp (vieira) in het midden is het oude symbool van de camino naar Santiago. De langste lijn van de schelp wijst naar het doel. De schelp staat symbool voor de levensstijl die je ervaart tijdens een pelgrimage. Een pelgrim bewandelt een levenspad van simpel, minimalistisch en bewust buitenleven, dichtbij de natuur. Een pelgrim neemt genoeg met minder comfort, voor hem is iedereen gelijk en uiterlijk vertoon niet belangrijk. Een pelgrim heeft een open mind, denkt en leeft

buiten gebaande paden en omarmt het avontuur dat leven heet. Pelgrims vormen een community van mensen die zoeken en in beweging zijn. Ze zijn 'op weg', ontwikkelen zich en zoeken naar betekenis. Ze rijgen daarbij toppen aan elkaar en de beweging is hun 'thuis'.

Jan Fokke Oosterhof

# Voor de liefhebber

Claudia Bottinga vervulde in september en oktober 2021 een langgekoesterde wens: de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Zij begon in Saint-Jean-Pied-de-Port, over de Pyreneeën naar uiteindelijk het prachtige Santiago de Compostela. Een reis van 804 kilometer die ze in 34 dagen volbracht.

Hierover heeft zij een boek geschreven: **'De koningin van de camino'**.

Meer informatie over het boek is te vinden via de button hiernaast; ook is het boek via die button verkrijgbaar.





## Ook voor de liefhebber

Liz Luyben maakt **Moord Podcast** op Spotify en zoals zij zelf omschrijft is het een lichtvoetige, historische waargebeurde misdaad podcast met gemiddeld zo'n 50.000 luisteraars per maand. Vorig jaar heeft ze een deel van de Camino Portugués gelopen.

Deze podcast gaat over de brutale diefstal van de Codex Calixtinus uit de kathedraal van Santiago de Compostela in 2011.

De podcast is te beluisteren via onderstaande button.

# Camino podcast

Ook, bijna vanzelfsprekend, zijn er weer nieuwe podcasts verschenen op Camino NL.

In de aflevering van 18 januari jl. heeft Hans de Jong verteld over pelgrimsinitiatieven in Friesland. Op 3 april is een vervolgafllevering verschenen waarin Fokko Bosker en Lammert de Hoop nog meer vertellen over dit prachtige initiatief.

Op 21 april verscheen een aflevering over pelgrim David Hordijk die zijn piano liet opsturen naar Finisterre terwijl hij zelf ging lopen. Op de rotsen heeft hij toen een concert gegeven. Deze aflevering is door David voorzien van pianomuziek die hij zelf gecomponeerd en ingespeeld heeft.

En Marlies en Pieter pelgrimeren verder.

Camino NL is te beluisteren via Spotify, Apple podcasts en via de button.







## Save the date!

Het duurt nog even, maar in 2026 bestaat ons genootschap 40 jaar. Dit feit zal groots gevierd worden. De officiële viering zal plaatsvinden op zaterdag en zondag 25 en 26 juli 2026 te Utrecht.

Daarnaast vinden er in de loop van 2026 allerhande activiteiten plaats op diverse locaties in den lande. Wat, waar en wanneer, daarover worden jullie tijdig geïnformeerd.

De jubileumcommissie bestaat op dit moment uit de bestuursleden Herman Velvis en Dick van der Klaauw. Deze basis mag graag worden verbreed. We zoeken daarom leden die met hen de voorbereiding ter hand willen nemen.

Heb je belangstelling? Meld je per e-mail aan bij Dick van der Klaauw via onderstaande button of telefonisch: 0649909745.

In een later stadium zijn ook vrijwilligers nodig om het programma en de bezoekers te begeleiden. Ook hiervoor kun je nu al aanmelden bij Dick.

# Colofon

Ultreia is een uitgave van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob. Voor meer informatie en nieuws zie de website [www.santiago.nl](https://www.santiago.nl) (<https://www.santiago.nl>) en de Facebookpagina, Nederlands Genootschap van Sint Jacob | Facebook (<https://www.facebook.com/genootschap/>), waar je ook tips en ervaringen kunt uitwisselen met andere pelgrims.

**Redactie:** Louise de Bont

**Redactieadviseur:** Nelleke Boel

**Tegenlezers:** Ellen Eumelen en Janine Verhaaf

**Verzending:** Han Lasance

**Deadline/publicatiedatum:** de Ultreia verschijnt rond de 20e van iedere maand. Wij zien je kopij in Word, maximaal 300 woorden, platte tekst zonder opmaak graag voor de 15e, bij voorkeur met een relevante foto/afbeelding (met bronvermelding) erbij. Wij gaan ervan uit dat wij deze foto dan vrij mogen gebruiken en zien je bijdrage graag tegemoet op [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl) (<mailto:ultreia@santiago.nl>).

**Let op:** indien anders dan bovenstaand aangeleverd behouden wij ons het recht voor de kopij aan te passen!

**Foto's:** voor deze Ultreia is gebruik gemaakt van foto's van <https://pixabay.com/> (<https://pixabay.com/>)

**Algemene informatie:** het mailadres [ultreia@santiago.nl](mailto:ultreia@santiago.nl) (<mailto:ultreia@santiago.nl>) is uitsluitend bedoeld voor kopij! Wijzigingen in het lidmaatschap kun je zelf via je persoonlijke account op [www.santiago.nl](http://www.santiago.nl) (<http://www.santiago.nl>) (<https://www.santiago.nl>) regelen. Voor vragen over de vereniging of anderszins kun je een mailtje sturen naar [info@santiago.nl](mailto:info@santiago.nl) (<mailto:info@santiago.nl>)

**Vertrouwenspersoon:** het genootschap heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen bij problemen, conflicten of voor een vertrouwelijk gesprek. Voor nadere informatie:

<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>

(<https://www.santiago.nl/vertrouwenspersoon/vertrouwenspersonen>)