



## 36 e Nieuwsbrief juli 2020

Werkgroep Hospitaleren Roncesvalles

Mail [wg.Roncesvalles@santiago.nl](mailto:wg.Roncesvalles@santiago.nl)

Redactie: Noortje Spekman-Waasdorp

De WHR benadrukt nogmaals dat zij in principe alleen bereikbaar is op dit email adres. Gebruik dus niet de privé emailadressen. Dit voorkomt verwarring en belasting voor de privé adressen., Soms wordt de vraag dan pas in een later stadium beantwoord. Alle werkgroepleden hebben toegang tot dit mailadres, zodat er direct gehandeld kan worden.

*Wanneer u de nieuwsbrief van de WHR  
niet langer wenst te ontvangen of bij wijziging  
van uw (e-mail)adresgegevens)  
dit graag doorgeven aan de WHR:  
[wg.roncesvalles@santiago.nl](mailto:wg.roncesvalles@santiago.nl)*

## Roncesvalles 2 e Fase Hospitaleren

Vanaf 19 juni is Roncesvalles voorzichtig weer open gegaan. Pelgrims konden toen nog alleen slapen in La Posada na een reservering vooraf. **Vanaf 3 juli is Aterpea open gegaan**, toen de grenzen weer werden geopend voor buitenlanders en de Hospitaleros weer naar Spanje konden reizen. De WHR heeft besloten met een adviesgroep af te reizen ,om te kijken of het veilig was om weer te gaan Hospitaleren. Na deze adviesgroep is er een tweede groep WHR leden vertrokken om daar ook hand- en spandiensten te verrichten.

De adviesgroep heeft verslag uitgebracht aan het Hoofdbestuur in Nederland die toen heeft besloten dat vanaf 24 juli er weer een groep Hospitaleros naar Roncesvalles kon gaan.



## Dagelijkse update situatie in Spanje

De dagelijkse situatie in Spanje is te bekijken op de onderstaande website. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief, die dagelijks rond 19.00 uur in je mailbox verschijnt. Houd deze dus goed in de gaten!

<https://www.spanjevandaag.com/>

## Jubeljaar Roncesvalles

Ter gelegenheid van het ingaan van het Jubeljaar Roncesvalles is er op 18 juli j.l. een plechtige H. Mis gevierd in de kerk van Roncesvalles. Het jubeljaar is uitgeroepen door Paus Franciscus bij het 800 jarig bestaan van het Colegiata .



Om de plechtige kerkdienst te bekijken : kopieer dit onderstaande adres naar de zoekbalk , waarna je de dienst kunt volgen.

<https://www.facebook.com/bibiano.esparzates/videos/10219408081686632/>

## Libro 2020

Omdat het Libro dit jaar niet in gedrukte vorm zal verschijnen is besloten regelmatig de verslagen via een Nieuwsbrief te versturen, zodat iedereen het reilen en zeilen in Roncesvalles kan volgen.

### 2 e Fase

Adviesgroep

Vrijdag 3 juli t/m Vrijdag 10 juli 2020

Hospitaleros:

Henk Trimbach, Mieke Trimbach, Noortje Spekman, Jos Spekman

Aantal pelgrims

403



v.l.n.r. Jos Spekman, Noortje Spekman, Marisol, Mieke Trimbach, Henk Trimbach

### Donderdag 2 juli

Terug van weggeweest. Het voelt nog een beetje onwerkelijk om hier weer te zijn. Alles lijkt anders, maar toch ook weer niet. Alleen die mondkapjes is wel echt wennen.

Na twee dagen, bijna achter elkaar aan rijden arriveerden wij tegelijk rond half 3 in Roncesvalles op donderdag 2 juli. Hartelijk begroet door Marisol en zijn we gelijk begonnen aan de eerste helse klus. Ik had er al thuis van gedroomd. Al de lakens en slopen moeten natuurlijk van de bedden en de eerste serie ook nog gewassen, omdat die al beslapen waren. Maar tot onze grote verrassing stonden de karren in het washok ook nog vol, wel gewassen, maar voelden wel nog vochtig aan. Ook zat er nog een lading in de droogtrommel. De vloer stond aan de achterkant vol met water. De oorzaak was niet te achterhalen.

Dus alle hens aan dek. Mieke begon met het wassen, wij alles van de bedden halen en daarna rolletjes maken en in de kasten leggen. Dat heeft tot en met vrijdagmorgen geduurd. Daarbij dan allerlei zaken bekeken, is er handgel, zijn er handschoenen, mondkapjes en pijlen enz.

Gelukkig, daar was goed voor gezorgd. Zelfs de buitentent was aanwezig. Maar daarover later meer.



Helaas had Pablo niets gedaan, ofschoon dat wel aan hem gevraagd was. De koelkast was ook nog vol met etenswaren, dus, alles maar weggegooid; zonde. Gelukkig had Henk thuis al de boodschappen doorgegeven, dus er kwam genoeg vers binnen.

We zijn nog even naar de kerk geweest. Don Valentin was verheugd ons weer te zien. Ook Don Jesus zat weer op het altaar. Nog even broos, maar met pretoogjes vertelde hij dat hij al 94 jaar oud is. Geweldig!.

### Vrijdag 3 juli

De eerste openingsdag... Al 49 reserveringen op deze eerste dag en aan het eind van de dag waren er 87 pelgrims. Bijna 'vol' dus. Veel fietsende Spanjaarden die blij zijn dat de provincie lockdown over is.

Dus veel Spanjaarden, maar ook wat Nederlanders, Duitsers, Fransen etc. Een Italiaanse familie, chaotisch, kostte ons kopzorgen. Maar geen Koreanen deze keer. Scheelt wel in de spraakverwarring.

Annemieke had pioenrozen meegegeven voor Don Bibiano en Marisol, die gretig in ontvangst werden genomen. Zelfs Eburne hebben we nog even gezien, maar niet gesproken.



### Eindeloos lakens rollen

De pijlen, die we aangebracht hadden werkten niet. De pelgrims liepen gewoon heen en weer, dus toch maar besloten dat zo te laten en morgen weer via het oude systeem te werken. Via de gang en de achter trap naar boven. Geeft wel rust in de Mostrador En omdat ze dat nu gewend zijn komen ze ook via deze trap weer naar beneden.



Het inschrijven is verplaatst naar de Ingang, Hier kunnen maximaal 4 pelgrims zich inschrijven. De overige pelgrims moeten buiten wachten. Een prima oplossing.

### **Zaterdag 4 juli**

Vandaag iets minder pelgrims, namelijk 71. Het valt wel op dat 80 % Spanjaarden zijn. 10 % Italianen en de overige 10% zijn Belgen, Fransen, Duitsers, Nederlanders, Ieren en een Pool. Toch nog 2 Koreanen, maar die wonen in Spanje. Voor het eerst twee man met paarden aangekomen, die hun tocht naar Santiago op film laten vastleggen. Deze film komt op Outdoor-TV! Voor een aantal pelgrims was het bij Sabina zo gezellig, dat ze na tien uur pas in de herberg aankwamen. Een Spaanse dame belde zelfs dat ze nog in het restaurant zat en na tienen terug zou komen!!! Kennelijk had ze Don Bibiano gesproken, want toen deze vrouw na tienen in de herberg kwam en daarna de buitendeur dicht ging stond daar ineens onze Don voor ons. Hij informeerde of iedereen binnen was! Tot zijn geruststelling was dat inderdaad zo!

### **Zondag 5 juli**

Noortje en Henk hebben inmiddels het hoofdbestuur van het NGSJ geadviseerd toestemming te geven Hospitaleros naar Roncesvalles te laten gaan. Ook is het concept 'aanpassingen handboek' naar de collega's van de WHR gestuurd. Er is al 'op geschoten'.

We hebben prachtig zomerweer; volop zon! De pelgrims komen geleidelijk aan binnen, alles verloopt zeer Tranquilo. Met respect voor elkaar worden de veiligheidsregels in acht genomen. Slechts 2 machinewasjes en alles bij elkaar 40 pelgrims. Weer een zonnige dag. Bijzonderheden????? Het loopt een beetje terug. 3 slapers op 2 en 37 op verdieping 1. Begrijpelijk heel gauw klaar morgen.

Het maximaantal reserveringen is losgelaten. Omdat er bijna overal gereserveerd moet worden, laat de Albergue in Roncesvalles ook reserveringen oplopen. Het lijkt erop dat er in de nabije toekomst altijd gereserveerd zal moeten gaan worden. In Galicië neemt men nu een proef met een reserverings-app. Wanneer de proef goed uitpakt, zal die op de gehele Camino Frances worden ingevoerd.

Toch nog een schrik, gisteren en vandaag. Rond Lleida in Spanje en rond Porto en Lissabon is weer een totale Lock down ingevoerd i.v.m. oplopend aantal Corona gevallen.

Vandaag kwam daar nog een stuk bij ten noorden van Lugo, Camino Primitivo en Camino del Norte. België heeft zelfs Spanje weer code oranje gegeven. Laten we echt hopen dat het hierbij blijft. Weer een zonnige dag.

### **Maandag 6 juli**

Helaas een regenachtige dag. Maar morgen wordt het weer beter. Pablo gevraagd om de tent een beetje vast te zetten. Met wat wind stijgt hij op naar de hemel. Maar er staan nu een tafeltje en een paar stoelen bij. Lekker om in de schaduw te zitten, als er zon is. Veel Fransen en Italianen in huis vandaag. De Spanjaarden zitten weer in de bus die van Pamplona komt, zo rond kwart over vijf. Ze hebben vaak gereserveerd.

Wij, de Hospitaleros, vinden de 'wegwerp' lakens en -slopen een uitkomst; Marisol ook. Ze wil ze ook graag na de coronatijd blijven gebruiken. Het lijkt erop dat de 'schuierjaren' voorbij zijn.

Als dan de mondkapjes ook maar verdwenen zijn. Het is warm, je bril beslaat, maar vooral, je kunt de pelgrims slecht verstaan.

's-Middags komt er een Duitse dame binnen die op de berg gevallen is. Een zgn. 'gevallen' vrouw!

Haar bril was gebroken en ze probeert ons met luide stem duidelijk te maken dat ze een nieuwe bril uit Duitsland wil laten opsturen! Maar waarnaartoe? Uiteindelijk hebben wij samen, in goede harmonie, besloten dat ze in twee dagen naar Pamplona gaat lopen en de nieuwe bril naar een Albergue daar laat sturen. Helaas zijn een aantal herbergen vanwege het feest van San Fermin op 7 en 8 juli gesloten. Probleem dus nog niet opgelost! Uiteindelijk heeft ze, via haar zoon in Duitsland, een plek voor drie dagen kunnen reserveren in Zabaldika. Daar zal ze de bril naar toe laten sturen! Voorlopig is dit probleem dus opgelost!

Een Belgische moeder met haar twee zoons van 13 en 15 jaar komen binnen en onderwerpen zich aan de eerste regels van de herberg: mondkapjes op, inschrijven, Credentials en Identiteitskaart of paspoort. Gedisciplineerd volgen de jongens de aanwijzingen op. Voor zeven uur hebben ze al gegeten en gaan daarna vroeg naar bed. Een van de twee jongens gaat 15 juli weer terug naar Turnhout en de ander 24 juli. Moeder loopt nog door tot Santiago en vliegt daarna weer terug. Heel bijzonder!

### **Dinsdag 7 juli**

Jos en Noortje gaan na de schoonmaak naar St. Jean Pied de Port om de zoveelste baret te kopen. In het vertrouwde winkeltje aan het eind van de straat. Daarna een bezoekje aan het Franse pelgrimsbureau, waar ze heerlijke koffie aangeboden kregen. De dag verliep rustig, het weer was goed en aan het einde van de dag maakten twee late fietsers (een Duitse vader en zoon die Nederlands spraken en net over de grens bij Doetinchem woonden) de hele eerste etage vol. Ze waren precies op tijd binnen. De klok sloeg 10 uur.

Marisol schrijft de eerste kampeerder in, een jonge Duitser. Henk schrijft daarna nog twee kampeeders in, een kranige Duitse jongedame en een Roemeense fietser.



Dan zegt Marisol dat ze aan Edurne gaat vragen of er nog wel gekampeerd mag worden. Zij denkt van niet. Twee Françaises willen, nadat ze gezien hebben dat er gekampeerd kan worden, hun bed ticket inruilen voor een tentticket. Dat wordt door Marisol geweigerd! Wij zoeken in onze mailbox naar de e-mail waarin Edurne schrijft dat wij het maar moeten beslissen of er gekampeerd kan worden. We vinden dat bericht, maar intussen zit de werktijd van Marisol erop en is ze naar huis. Wij zullen haar dit bericht morgen laten lezen.

### Woensdag 8 juli

Een verdieping schoonmaken met 4 hospitaleros, dat is een fluitje van een cent. Maar vandaag zijn er weer meer reserveringen en gaan we ongetwijfeld ook de deuren van de 2<sup>e</sup> etage open maken. Het is prachtig weer. Wanneer wij terugkomen van de overheerlijke maaltijd in Casa Sabina wachten er slechts een viertal Peregrinos; zij kunnen alvast onder de douche! Druppelsgewijs komen de pelgrims binnen; logisch want het uitzicht op de berg moet schitterend zijn en dan wil je nog niet aan die helse afdaling beginnen. Een Nederlandse dame die op Tenerife woont, heeft geen werk (Corona?). Zij heeft dan maar besloten om voor de derde keer de Camino te gaan lopen. En verder ... vooral veel Spanjaarden, jonge mensen die er ongetwijfeld weer eens uit willen na een lange lange Lock down!!

We hebben het met Marisol over kamperen gehad en haar gezegd dat Edurne ons eerder meldde dat wij maar moeten beslissen of we kampeeders toelaten. Afgesproken dat ze welkom zijn, maar dat er niet meer 'geruild' kan worden wanneer men eenmaal een bed heeft (via internetreservering of aan de Mostrador).

Veel Italianen in Aterpea vandaag. Onder de tent is door Pablo een tafeltje en vier terrasstoeltjes gezet. Morgen gaan we die stoeltjes toch maar naar binnen halen, want pelgrims schuiven ze bij elkaar en maken er een terrasfeestje van. Afstand wordt daar niet bewaard en mondkapjes blijven ... ergens, maar niet over mond en neus ... En was die tent niet bedoeld voor ... juist!



### **Donderdag 9 juli**

De bedden gestofzuigd en ontsmet. Ook de lockers ontsmet. De vloeren gezwabberd, gemopt op P2 en geplegd op P1. Onze appartementjes schoongemaakt en alvast wat opgeruimd. Klaar om vanmiddag weer pelgrims en de drie opvolgers te ontvangen. Morgenochtend de laatste werkzaamheden voor ons en dan zaterdagochtend weer op reis – huiswaarts.

Om 12:00 uur had Don Valentin ons in het klooster uitgenodigd voor een glaasje Patxarán en een Galeta. Even gezellig onderuit en een gesprekje over Vacas y Terneros.

Even leek het erop dat alleen P1 gebruikt zou gaan worden, maar wat verder in de middag kwamen er toch nog verschillende pelgrims de berg over. Om 18.30 uur een groep van 10 Franse jongelui; een enkeling een mondkapje, geen Credentials en in de verwachting dat zij zelf hun eten wel zouden kunnen gaan klaarmaken in de keuken. Gaan eten in het restaurant was te duur! De magnetrons kunnen gebruikt worden ...

Hans, Toine en Jos brachten heerlijke aardbeien en kersen mee. Zij konden zich meteen in de resterende slaapkamers op P1 en P2 installeren.

### **Vrijdag 10 juli**

Nog een laatste keer om 06:00 uur de pelgrims uitzwaaien, ontbijten (nu met 7 hospitaleros), de bedden en vloeren schoonmaken. En dan de overdracht, kort en bondig in de huiskamer op P1. Daarna koffiedrinken bij Casa Sabina. En dat alles zonder onze senior Hospitalero. Hij was zo duizelig dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan. Dus dan maar 'even' naar het Centro de Salut. Na een grondig onderzoek een prik en pillen voor drie dagen kon hij gelukkig weer terug naar de Albergue. Morgen rijdt zijn eega de eerste etappe tot Tours.

Een gezamenlijke warme maaltijd in La Posada sloot onze Hospitaleerperiode van 8 ½ dag af.

**Nu maar hopen dat deze 2<sup>e</sup> fase tot en met groep 8 kan worden voortgezet!  
Succes en blijf gezond collega-Hospitaleros!**





**2 e Fase****Periode 0****Vrijdag 10 juli t/m Vrijdag 24 juli 2020****Hospitaleros:****Hans Perik, Toine van Moorsel , Jos Kox****Aantal pelgrims:****855**

*v.l.n.r. Hans Perik, Marisol, Toine van Moorsel en Jos Kox*

**Dinsdag 8 t/m donderdag 10 juli**

Hans, Jos en Toine wilden samen in de transporter van Hans rijden. Maar een paar dagen voor vertrek hoorden ze, dat in Frankrijk in een auto geen 3 personen naast elkaar mochten zitten vanwege de corona. En op advies gingen ze met de auto, want voor Spanje was het erg onzeker vanwege lock-downs (en ze wilden in geval van nood wel snel terug kunnen) . Dus toen op dinsdag 8 juli verzamelen in Heerlen bij Jos, overnachten en om ca 7.00 uur in de auto van Jos via Reims naar iets voorbij Limoges. In het begin regen, aan het einde van de dag zelfs erg warm. De 2<sup>e</sup> dag – daarom waren ze zo ver doorgereden- naar Oradour sur Glane, het dorp dat in WO II volledig was verwoest en alle inwoners vermoord waren. Best indrukwekkend. Donderdagavond in Roncesvalles. Hele dag wel warm geweest maar tegen de avond wel minder. Lekker gegeten in het Restaurant en met Henk, Mieke, Jos en Noortje nog even gezellig bij elkaar gezeten. Jos Spekman voelde zich niet goed en is de volgende morgen nog even naar de dokterspost geweest voor een controle.

**Vrijdag 11 juli**

Allen samen eten, 's middags nog hulp gehad van de “oude” groep. Die wilde de volgende dag al vroeg vertrekken. Uitgezwaaid en daarna met ons drieën aan de gang. Vrijdag, zaterdag en zondag groepen van 20 tot 30 personen: maar toch schommelt het aantal pelgrims maar tussen de 60 en 80. Fransen lopen nu ook i.v.m. 14 Juli. Gisteren nog een Zwitserse dame ontmoet, die uit Santiago aan het teruglopen was naar Zwitserland met 2 ezels.

### **Zondag 12 juli**

Met mondkapjes toch maar vreemd en onwennig werken, zeker als je een bril op moet in de



Mostrador. Heel de tijd beslaan de glazen! Vandaag 96 pelgrims waarvan 34 scouts uit Nantes. Ze kwamen in groepen en hier mistte ze er 4! De laatste 2 kwamen pas tegen 19.30 uur. De rest was er zo rond 18.00 uur, wel een hele zorg voor de leider. 's Avonds laat rond 23.00 uur nog 2 fietsers. Trein had vertraging, daardoor bus gemist en pas laat op de fiets. Ze waren al bezig buiten hun tentje op te zetten, wel op een plek waar iedereen door moest. Dus nog binnengelaten waar ze erg blij om waren

### **Maandag 13 juli**

Bijzonderheid van vandaag. De scoutinggroep werd ca 11.00 uur opgehaald met de bus

### **Dinsdag 14 juli**

Feestdag in Frankrijk, niet bijzonder veel Franse pelgrims meer. Wel veel motorrijders. Blijkt ongeveer de helft van de pelgrims reserveert, de rest komt zo. Aan de Mostrador nog altijd veel vragen over covid, ook telefonisch. Overigens wel uitdrukkelijk vragen of de pelgrim gereserveerd heeft, anders ben je al halfweg met inschrijven en moet het toch anders. Nogal een keer de bel na 22.00 uur in de avond (en niet alleen cafégängers) Gisteravond weer rond 23.00 uur, 2 meisjes. Ik verdenk ze ervan dat ze 's middags een stempel gehaald hebben om zo 's avonds gratis binnen te komen. Och ja.

### **Woensdag 15 juli.**

Mieke Trimbach jarig. Henk belde voor het gebruikelijke woensdagcontact. Niets aparts, wel is het zo dat je met de ½ van de bezoekers toch evenveel werk hebt. Alleen geen lakens en slopen wassen. Er kwamen vandaag relatief meer Italianen, andere dagen zijn ze ook wel goed vertegenwoordigd. Altijd wel een pelgrim met uitzonderingen.

Gisteren een Spaanse dame, bed gereserveerd, maar naast haar lag een man. Oh, oh heel de middag liep ze te zeuren. Tot overmaat van ramp kwam ze ook in de wasserij. Daar realiseerde een man zich dat al zijn kleren gewassen kunnen worden: dus hup, ook de broek uit! Ze wist niet waar ze kijken moest, want het gebeurde voor haar ogen. Uiteindelijk besloot Marisol de dame na 19.00 uur een ander bed te geven. Ze vreesde toch slecht commentaar van de dame in de websites.

Om kwart over 10 staat er nog 1 Oostenrijker in de Mostrador, hij was om 2 uur vertrokken uit Saint Jean- Pied- de -Port en wilde nog graag 1 slaapplek, we hebben hem in de laatste cabine geplaatst, dicht bij de douche, zodat de andere pelgrims geen last van hem zouden krijgen, onderweg naar zijn slaapplek vraagt hij of hij spulletjes naar huis kon sturen. De rugzak van 30 kilo was toch wel een beetje zwaar.

### **Donderdag 16 juli.**

Om 7 uur komt een Duitse jongedame naar Hans toe en vraagt of ze wat spulletjes mocht achterlaten, helaas voor haar en de andere pelgrims is de weggeeftafel niet aanwezig, maar ze wil

toch haar rugzak lichter maken en besluit haar dingen op een bank te leggen, 1 behaatje, 1 slipje, 2 shirtjes, wat doucheschuim en een zakje met condooms, even later komt 1 Belgische dame naar buiten en vraagt of ze de spulletjes mag meenemen, wie zijn wij om nee te zeggen, dus krijgt ze een ja, en wat haalt ze eruit, ja hoor, de condooms gaan bij haar in de tas, de dame is dus wat anders van plan op de Camino, maar is wel goed voorbereid.

Onze preutse dame verdwijnt heel snel en er kan nauwelijks een goeiendag af, wat zal zij het nog moeilijk krijgen op de Camino, wanneer ze dit blijft volhouden.

Het schoonmaken gaat weer voorspoedig, Toine doet de keuken en de prullenbakken, Hans en Jos beginnen op de 2<sup>e</sup> verdieping de bedden te zuigen, daarna de vloer te schuieren en al het hout wat aangeraakt kan worden te ontsmetten, Toine komt snel helpen en zo is het klusje snel geklaard, om half 10 alles klaar, Jos en Hans besluiten nog even te gaan Geo-cachen in de buurt van Espinal.



Tja, wat moet ik verder nog over deze dag vertellen, we hebben 10 reserveringen, en ca 23 pelgrims die op de bonnefooi aan komen lopen en fietsen, van de reserveringen komen er 2 niet opdagen, dus totaal 31 personen, waarvan 4 kinderen. Deze kinderen vragen wel heel veel aandacht en we krijgen dan ook meerdere keren te horen van de pelgrims dat deze kinderen behoorlijk luidruchtig waren, ze zijn in de leeftijd van 4 t/m 10 en van 2 gezinnen die met elkaar lopen uit Frankrijk. De jongste mag lopen, maar zit ook in een draagzak. De verveling slaat toe in de avond, met 3 mannen is dit heel goed te doen, want er is niets te doen.

### **Vrijdag 17 juli 2020,**

Om 7 uur, ja je leest het goed, om 7 uur is iedereen buiten, helaas komen er 5 terug om hun bagage weer op te halen en die blijven treuzelen, de 2 fietsers presteren het zelfs om na 8 uur pas te vertrekken, maar dat hebben wij niet gezien, wij zaten

al aan ons uitgebreid ontbijt. Ja, ons ontbijt is behoorlijk uitgebreid, Toine is er een meester in, we hebben elke morgen versgeperste Jus, een vers gekookt eitje, verse koffie en de bakjes met yoghurt staan ook al klaar bij de musli, uiteraard wordt er niet gesproken, want we eten, wel wordt er geauwehoerd, maar dat hoort erbij. Om 9 uur is alles klaar, de bedden gezogen, de vloer schoon gemaakt en al het hout en leuningen zijn gedesinfecteerd, onze lakens liggen al in de droger, zodat we vanavond schone bedden hebben, ja hoor, we zijn thuis goed opgevoed en alles is er goed in gepropt, zo goed, dat we hier in Roncesvalles zelfs luisteren naar moeder de vrouw.

### **Zondag 19 juli 2020**

Best redelijk op tijd zijn alle pelgrims weer betrokken. Gisteravond wel een paar lastige mannen gehad, Paula zei nog tegen ons pas maar op. Ook moest er weer stennis gemaakt worden door "toeristen" die binnen waren en cola uit de automaat wilden. Ze wisten dat die binnen stonden en hadden dat voorheen ook "altijd" gedaan. Maar eenvoudig: toeristen komen niet binnen, dan moeten ze maar naar een van de 2 bars.

Vandaag leuk begin ook doordat we in de Silo de Carlomagno binnen mochten kijken naar het werk van een groep archeologen. Die onderzoeken in opdracht van klooster en Gobierno de beenderen

die daar in de loop van de eeuwen in gegooid zijn. Heel interessant! Maar wat een engelengeduld!  
Heel de dag tot 's avonds 10 op de knieën!

### Maandag 20 juli 2020



Vanmorgen weer heel snel alles gereed voor vandaag, Om half 10 zijn de bedden gestofzuigd, de vloer gezogen, gesopt en gewaxt, de leuning en houten delen gesprayd en ons zelf ook nog gewassen. Jos en Hans besluiten om naar de Ibaneta te gaan wandelen, Toine blijft in de huiskamer om andere dingen te doen. Boven gekomen bij de Ibaneta besluiten ze om over de weg naar Lepoeder te wandelen, voor Hans geen probleem, maar Jos krijgt steeds meer pijntjes en voelt spieren die hij niet wist dat hij ze had, maar boven aangekomen en 1

appeltje gegeten toch verder door het bos, ja, het bos waar iedereen over praat, omdat het z'n zware afdaling is. In het begin gaat het redelijk met Jos, in het middelste gedeelte gaat het helemaal niet meer met Jos en op het laatste gedeelte moet Jos op karakter naar beneden, zelf heeft hij geen benul meer hoe hij z'n voeten naast elkaar moet zetten dus hij gaat voetje voor voetje naar beneden. Om half twee komen ze bij Casa Sabina aan, maar Jos is te moe om te eten, zijn salade blijft voor de helft staan en alleen de postres worden opgegeten, Hans die eigenlijk tot 3 uur vrij mag zijn doet de ingang, Toine in de Mostrador en Jos wordt naar de douche gestuurd, om 4 uur is hij nog niet terug, en ja hoor na kwart over 4 komt een afgepeigerde man naar beneden om in de wasserij, waar niets te doen is, verder zijn spieren rust te geven.

Verder gaat alles goed hier, we vermaken ons, mede door het mooie weer, lekker buiten door te kletsen met de pelgrims, in de Mostrador komen alleen toeristen die het liefst door de slaapzalen willen lopen, maar hier echt geen kans voor krijgen, sommigen lopen boos weg en er zijn er zelfs een paar die de draaispiraal van Marisol van de tent afrukken, oh oh, waar gaan we naar toe.



### Dinsdag 21 juli 2020

Op het laatste moment toch nog de 2<sup>e</sup> verdieping open, 2 dames uit resp. Oekraïne en Duitsland. Betekent dat we de hele vloer morgen moeten dweilen en waxen. Maar allee er zijn ergere dingen. Voor de rest een hele rustige dag, wat moet je dan ook met maar 38 pelgrims binnen. 's Avonds een heerlijk tomatensoepje van Jos waar we wel 3 dagen van kunnen eten.

### Woensdag 22 juli 2020.

Met Marisol op de foto, het moet er toch een keer van komen, 1 rondleiding van Don Valentine die eindigt met P....., het hoogtepunt is wel dat wij precies om 12 uur in de klokkentoren waren en

de harde slagen niet konden missen, even later ook nog het Angelus erachteraan dus het kon niet beter. Helaas hadden wij geen oordopjes bij ons die heel erg nodig waren.

Toine begint aan de soep te wennen, heeft nog steeds veel last van zijn mond, maar gelukkig kan hij nog wel praten, hij zit dan ook met veel plezier in de Mostrador en het liefst neemt hij de telefoontjes aan van de mensen die vragen of de Albergue open is en of ze moeten reserveren, hij doet dat met verve in alle talen, SJAPO!

De archeologen worden door ons verwend, de soep die Jos gisteren heeft gemaakt wordt naar de kelder gebracht en smakelijk opgegeten, om 10 uur zitten ze bij ons in de huiskamer om eens ergens anders te zijn dan alleen in de kelder, ook hier hebben we een wijntje of fris of Patxarán klaar staan. Don, van de volgende groep is ook binnengekomen, de 1<sup>e</sup> van de 4 nieuwe Hospitaleros, hij was behoorlijk vermoeid en moest nog eten, hopelijk heeft een "menu de Peregrino" hem goed gedaan. Vandaag 68 pelgrims waaronder vele jonge Spanjaarden die wel geluid meebrengen, maar het is wel gezellig in de kantine en buiten waar ook wij van genieten.

Om 10 uur 1 appje van Tonny W. , maar daar kom ik later op terug.

### **Donderdag 23 juli 2020**

De pelgrims weer snel de deur uit, een ontbijtje met elkaar en nu met z'n 4en, Don is n.l gisteren binnen gewandeld uit Saint Jean Pied-de-Port. Hij draait meteen mee met de schoonmaak en we zijn dan ook snel klaar. Wij hebben grote verhalen over de Silo en willen er nogmaals binnen kijken, maar helaas ze hebben vandaag 1 vrije dag gekregen, wij krijgen wel 2 grote wassen van hen binnen en die doen we dan maar, ze zijn wel zo vriendelijk om er 2 x € 4,- in te leggen. In de middag komen Donald en Gonny binnen wandelen uit Orisson en even later ook Steve uit Saint Jean Pied-de-Port. De nieuwe ploeg is compleet. Verder is het rustig, dus niet veel meegemaakt, we besluiten vandaag dat we zaterdag weggaan en niet zondag, we moeten de nieuwe groep inwerken op vrijdag, maar willen hen niet constant op de vingers kijken, wanneer we 1 dag later weggaan moeten ze het ook zelf doen, dus voor de leeuwen ermee.

Wij hebben met z'n 3en twee goede weken gehad, we hebben hard gewerkt, helemaal niet veel gekletst met elkaar, maar elkaar wel geholpen daar waar nodig was en daar gaat het om, leuke en minder leuke pelgrims gehad, mooie verhalen van ze gehoord en gedeeld en plezier gemaakt en we hebben er allemaal een goed gevoel van overgehouden om de pelgrims het gemakkelijker te maken en hun te helpen. De samenwerking was weer als vanouds met de mensen hier, maar toch voel je wel een coronaspanning, hopelijk wordt alles weer snel normaal.

### **Affiche op de achterdeur .**

