

Nieuwsbrief Oost Nederland november 2024

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Regio Oost-Nederland



28 november 2024 Café St Jacques Apeldoorn

10 januari 2025 winterwandeling

24 januari 2025 voorlichting nieuwe leden

8 maart 2025 voorjaars bijeenkomst

Op donderdag 28 november 2024

Wordt weer een Café st Jacques in Apeldoorn gehouden
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Voorafgaande aan café st Jacques is er de leesclub van 15.30 tot 17.00 geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden op de mail van regio.oost-nederland@santiago.nl

Het camino café wordt gehouden in, Paviljoen Amalia, Brinklaan 145 7311 JM Apeldoorn.

consumpties uitsluitend contant.

10 januari 2025 winterwandeling aanwezig 10.00 uur vertrek 10.30 uur en eind tijd circa 15.30 uur.

Nadere informatie in de volgende nieuwsbrief.
Noteer vast in uw agenda.



Vrijdag 24 januari 2025 voorlichting bijeenkomst nieuwe leden

Vrijdag 24 januari 2025. Allereerst de informatieavond voor leden die bezig zijn met de voorbereidingen voor hun Camino.
Daarom hier de uitnodiging voor de regiobijeenkomst op vrijdagavond 24 januari 2025

Wij komen bijeen in de Kandelaar, Stationsstraat 4, in Holten start om 19.30 uur, zaal is open vanaf 19.00 uur. Welkom met koffie of thee.

Daarna wordt de avond voortgezet in twee groepen, voor lopers en fietsers. Iedere aankomende pelgrim krijgt de ruimte om vragen te stellen die door ervaren pelgrims beantwoord worden. De onderwerpen lopen zeer uiteen. Van “moet je een tent mee” tot “kun je na aankomst in Santiago ook met de bus terug”.

En verder alles wat er van belang is als je lopend op weg gaat. Pelgrims die net naar Santiago zijn geweest zijn van harte welkom om hun ervaring te delen met de mensen die zich nog voorbereiden.

Er is uitleg voor fietsers over de tocht. De route op kaart en een lijst met benodigheden en goede raad worden verstrekt. De uitleg over het fietsen; zadel,

bepakking, verlichting en o.a. kleding komen aan de orde. Veel technische vragen zullen worden behandeld en ook de voor en nadelen als je met z'n tweeën fietst. De Camino is er om op te wandelen/fietsen en ervan te genieten. Routebeschrijving

Holten ligt centraal in de regio, voor eenieder makkelijk bereikbaar! Aan de A1, de N350, de N332 en het Pieter pad. Goede verbindingen oost-west en noord-zuid. De Kandelaar vindt u op 50 m. van het NS- en busstation. Gratis parkeerruimte achter het gebouw. Adres: Stationsstraat 4.

=>> Voor deze bijeenkomst hoeft je niet aan te melden <<=

Welke route neem ik
Op de fiets of ga ik wandelen
Fietstassen inpakken
of
DE RUGZAK

Zaterdag 8 maart 2025 houden wij als regio Oost Nederland een voorjaars bijeenkomst

Nadere informatie volgend jaar in de nieuwsbrief.
Maar noteer alvast in uw agenda. in september en oktober.



Verslag monumentendag

Dit najaar zijn we uitgenodigd door de Jacobus kerk in Enschede om op zaterdag 14 september tijdens monumentendag onze vereniging www.Santiago.nl onder de aandacht te brengen in Enschede. Onze leden hebben informatie verstrekt aan belandstellenden voor het wandelen en/of fietsen naar Santiago. De hele dag door komen er mensen langs voor informatie. De één wil misschien in de verre toekomst en de andere heeft het in de planning voor volgend jaar. Al met al was dit een geslaagde dag. Mede dank voor de Jacobus kerk in Enschede die ons hiervoor heeft uitgenodigd.



Verslag wandeling dal van de Mosbeek

Wandeling van 28 september 2024 uitgezet door Hanny Loman en het verslag gemaakt door Joke met foto's van haar hand.

Na een paar erg natte dagen en ook voor die dag werd er nog een bui voorspeld, trokken we toch van heinde en ver met 23 wandelaars naar Mander in Twente (gem. Tubbergen) en ja onderweg kregen we een beloofde bui op ons (auto)dak. Mijn chauffeur had in Twente haar wieg staan dus voor haar kwamen er veel mooie herinneringen naar boven, hetgeen ik me goed kan voorstellen want wat is het leuk om op je geboortegrond te komen en veel dingen te herbeleven. Wij waren te laat door de toch wel vrij lange autorit met aan het eind wat dwalen zelfs met grensoverschrijdend gedrag hetgeen oogluikend werd toegestaan. Voor de zekerheid hadden we ons paspoort meegenomen want we zouden ook wandelend de grens met Duitsland passeren maar we hebben geen douane gezien ;-). Eerst een hartelijk welkom door Siny (hetgeen wij dus gemist hebben) in de mooie watermolen Bels uit 1725 (functie korenmolen) waar we op koffie/thee werden getrakteerd met lekkers erbij en waar wij als laatkomers toch nog op ons gemak van

hebben kunnen genieten.

Rond 11 uur (een half uur later dan gepland) werden de biezen (rugzakken) gepakt en vertrokken we in heerlijk wandelweer de prachtige natuur van Twente in.

Onderweg zagen we zonnebloemen met mooie Hollandse luchten, de eerste paddenstoelen en lagen er koeien heerlijk te relaxen totdat wij de rust kwamen verstoren en zij in de poten kwamen, gelukkig lieten ze ons onze gang gaan en werden we niet op de horens genomen, zo dwaalden wij over smalle paadjes, door bossen met soms verbazingwekkende hoogteverschillen al kwamen we bij nog maar eens beter kijken er achter dat het een Fata Morgana was en het een meer bleek te zijn dat er glad

als een spiegeltje bij lag door het heerlijke zonnige windvrije weer.

Onderweg werden we op de hoogte gebracht over wetenswaardigheden die in het veld te zien waren zoals de ronde akkers (de Mandercirkels of cirkels van Jannink) en verder over een glooiend heidegebied met maar liefst 14 grafheuvels uit de Bronstijd waarvan wij er 2 gezien hebben in een gravenveld dat we natuurlijk niet mochten betreden.

Rond 13 uur nadat we al een poosje in Duitsland liepen werd er op het terras Zum Lönsberg in Hesingen een verdiende pauze in het zonnetje ingelast. Bij de Gaststätte mocht natuurlijk niet het meegebrachte lunchpakketje genuttigd worden maar konden we i.i.g. wat te drinken tot ons nemen en ook werd er een broodje bratwurst besteld door degene die geen lunch meegenomen had of dacht het buitenlandse gevoel te willen ervaren. Er gingen wat mensen achter een paviljoentje zitten om te eten. Ook kon je daar de uitkijktoren beklimmen waar de meesten de energie niet voor hadden maar toch was er een enkeling die later kon vertellen hoe mooi het uitzicht was, jammer genoeg was ze vergeten een foto van ons lilliputters te maken. Na ongeveer een half uur gingen we, wandelend eten of etend wandelen, door met onze tocht en kwamen we langs een grote kei met de tekst 799-1999 dus 1200 jaar de grens markerend tussen het Duitse Hesingen en het Nederlandse Hezingen.

Bijna aan het eind nog even een korte pauze ingelast want voor sommigen was de tocht best wel zwaar door mul zand maar rond 3 uur liepen we op het terrein van de molen binnen om daar op het gezellige terras plaats te nemen en onze welverdiende versnapering, voor eigen rekening, te nuttigen, nog steeds in het zonnetje.

Met een groep van 15 zouden we daar (vrij vroeg) rond half 5 dineren hetgeen door een foutje van de keuken nog iets vroeger werd maar alsof het lot meespeelde begon op het moment dat we naar binnen gingen om te eten, te regenen dus was eenieder blij dat we binnen een tafel voor 15 gereserveerd hadden en hebben we daar nog gezellig en lekker gegeten napratend over van alles en nog wat.

Siny nam aan het eind van de maaltijd het woord en bedankte Hanny voor het uitzetten van deze mooie wandeling en de wetenswaardigheden vertellend, zij kreeg als dank een gezellig flesje, applaus van de medegangers en langzaam namen de mensen in groepjes, tevreden en voldaan, afscheid om huiswaarts te keren.

Ik wens eenieder een mooie Indian Summer toe met nog fijne wandelingen. Tot de volgende keer.

Joke vd Kamp



Een verhaal vol muziek tot het einde van de wereld

Deze najaar bijeenkomst was een heel bijzondere in Holten. Eind van de ochtend loopt het mooi vol in De Kandelaar in Holten. Onder het genot van een kop koffie doet Thera van den Hurk de opening van deze najaar bijeenkomst.

Hierna verzamelen we buiten voor een wandeling onder leiding van Mina Brouwer. Onderweg stoppen we een enkele keer om dingen in de omgeving onder de aandacht te brengen. Onder andere bij de Canadese begraafplaats. Op kerstavond komen kinderen van diverse basisscholen uit Holten hier bijeen om een kaars te plaatsen op elk graf. Het is hier dan ontzettend druk met ouders en familie van de kinderen. Maar ook zijn er dan vele mensen uit Holten en omstreken aanwezig. Voor eenieder die dit wil bijwonen op kerstavond is dit echt een aanrader. Na terugkomst van deze korte wandeling is er een lunch geregeld.

Na de lunch geeft Thera van den Hurk een inleiding voor het middagprogramma en de aankondiging voor het optreden van David Hordijk. Zijn voorstelling "Naar het Einde van de Aarde" verhaalt in muziek en beelden zijn wandeltocht van Helmond naar Finisterre in Spanje. Heel rustig speelt David op de piano en neemt ons mee op reis. Tussendoor vertelt hij over zijn reis en weer verder met de muziek. De muziek wordt wat sneller hoe verder we komen op zijn tocht. Dan vertelt hij weer over voor en tegenspoed op zijn reis. Maar ook hoe zijn piano naar Finisterre is gebracht en waar hij de piano op de kaap wil hebben om te spelen. En diverse mensen zorgen ervoor dat de 200kg wegende piano op de juiste plaats komt. Hoe dichterbij het einde van de wereld hoe opzweepend David speelt op de piano. Het was een prachtige voorstelling en iedereen was vol lof over dit optreden. David dankjewel voor deze inspirerende voorstelling.

Henk Lansink



Het volgende boek kom ik tegen

Santiago de Compostela is nooit het doel van de Camino. De weg is het doel, of liever het wandelen. De wandelaar zet de ene voet voor de andere, dag na dag, in een parallelle wereld van doen en van denken, van fantasieën en dromen.

Thijs de Wolf wil voor zichzelf en voor anderen verhelderen wat het betekent: wandelen. Hij onderzoekt zijn ervaringen en deelt die met de lezer. Onderweg verrast het hem oprecht dat het lukt te leven in het nu zonder het verleden kwijt te raken. Maar het is ook een verhaal over angst. Soms lijkt de tocht eindeloos te duren, lijkt een kilometer veel langer dan duizend meter. En het gaat over afscheid. Er vloeien tranen als wandelmaat Jean moet stoppen. Hoeveel pijn het ook doet, het is niet anders. Dromen, dat is waar zijn hart ligt.

Thijs de Wolf (1946) is psychoanalyticus. Tussen 2006 en 2024 kwam hij twaalf keer aan in Santiago de Compostela. Naar schatting wandelde hij in die jaren bijna tienduizend kilometer door Frankrijk en Spanje.



Agenda

Voor Café St. Jacques hoeft u zich niet aan te melden.

Op donderdag 28 november 2024 wordt weer een Café st Jacques in Apeldoorn gehouden. Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Voorafgaande aan café st Jacques is er de leesclub van 15.30 tot 17.00 geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden op de mail van regio.oost-nederland@santiago.nl

Het camino café wordt gehouden in, Paviljoen Amalia, Brinklaan 145 7311 JM Apeldoorn.
consumpties uitsluitend contant.

Op donderdag 12 december 2024 wordt weer een Café st Jacques in Hengelo gehouden. Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.
Het camino café wordt gehouden in lunchroom National, Burgemeester Janssenplein 27 Hengelo

In de maand december geen Café St. Jacques en leesclub in Apeldoorn



Wijzigen van persoonlijke gegevens via de website of ledenadministratie!

Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen over het wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens. In verband met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de persoonsgegevens van jullie als leden. Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres, huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd moet worden;

Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar je persoonlijke pagina, daar kun je alle persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de landelijke organisatie kan ook; ledenadministratie@santiago.nl

Als regio doen wij dus niets met verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen, of nieuwsbrieven aan/uit te zetten. Wij vragen hiervoor begrip.



Met vriendelijke groet van de regiocommissie
Thera, Angeliën, Anton, Hermien,
Siny en Henk