

Nieuwsbrief Oost Nederland augustus 2024

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Regio Oost-Nederland



Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob

Regio Oost Nederland



14 september vrijwilligers gevraagd

28 september wandeling in het Dal van de Mosbeek

5 oktober najaarsbijeenkomst

Verslag; Frank uit Losser

14 september Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september is de Jacobuskerk op de oude markt in Enschede geopend in het kader van Open Monumentendag. Het thema is dit jaar: Onderweg! Dat thema is mooi te verbinden met Pelgrims die de Camino lopen. Wij van het genootschap Regio Oost willen in de Jacobuskerk een marktkraampje plaatsen om ons genootschap onder de aandacht te brengen. Zijn er vrijwilligers die mee willen werken om dit uit te dragen en belangstellenden te informeren over de Camino. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met 7 september o.v.v. vrijwilliger open monumentendag naam en telefoonnummer:

regio.oostnederland@santiago.nl



28 september wandeling Dal van de Mosbeek

Regio Oost Wandeling 28 september
Hanny Loman

We wandelen in het Dal van de Mosbeek. Een natura 2000 gebied in Mander grenzend aan Duitsland. Er is veel heidegrond, we zullen wandelen langs de Mandercirkels en het Mandergrafveld.

Wij zullen ook een stukje door Duitsland wandelen. De wandeling is ongeveer 13 km lang. Goede wandelschoenen zijn nodig, afhankelijk van de weersomstandigheden kan het hier en daar modderig zijn.

Onderweg zijn voldoende picknicktafels, waar we onze boterham kunnen eten. Ik ga ervan uit dat er geen honden meewandelen. Dit is ook ongewenst omdat we gedeeltelijk door een gebied lopen waar heidekoeien grazen, en waar honden voor onrust kunnen zorgen.

Voor vertrek kunnen we bij Bels iets drinken. Na terugkomst is het mogelijk een hapje te eten, a la carte.

Bij het restaurant is ook een informatiepunt (genaamd Es en ijs) van Landschap Overijssel met allerlei wetenswaardigheden over de omgeving en zijn geschiedenis.

Bereikbaarheid

Eigen vervoer

Vertrekplaats wandeling is Restaurant Watermolen Bels, Bergweg 9, 7663 TB Mander. Bij het restaurant is een grote parkeerplaats.

Openbaar vervoer

Vanaf centraal station Almelo om 09.20 uur met bus 64 van Arriva naar Vasse.
Aankomst kerk Vasse om 09.50 Vandaar 20 min. wandelen naar het restaurant
(begeleiding aanwezig)

Regio Oost wandeling

28 september

Verzamelen vanaf 10.00 uur bij Restaurant Watermolen Bels

Bergweg 9, 7663 TB Mander

Vertrek wandeling 10.30 uur

Meenemen eten en drinken voor onderweg en vooral goede zin

Noodtelefoon 06 1355 06 03 (eventueel 06 1271 42 42)

Aanmelden tot en met 26 september ovv

Naam, aantal deelnemers, telefoonnummer en hoe je komt

Aanmeld link:

regio.oost-nederland@santiago.nl



5 oktober 2024 Najaarsbijeenkomst - Regio Oost

Noteer vast in je agenda

Zaterdag 5 oktober de Najaarsbijeenkomst van Regio Oost.

In de nieuwsbrief van september komen we hier op terug.

Ik wil er nu niet te veel over uitweiden maar er komt een speciale gast. Hij doet hier op de route even een povernap. Maar als hij begint verdwijnt het geroezemoes en wordt het stil in de zaal. Alle ogen zijn op hem gericht en er wordt aandachtig geluisterd. Noteer 5 oktober alvast in je agenda, dit wil je niet missen.



Verslag

Frank uit Losser is op weg naar Santiago de Compostela

'Zondagmorgen krijg ik ook de pelgrimszegen in mijn parochiekerk in Losser' vertelt Frank me.

Afgelopen dinsdag wandel ik met een groep wandelaars van de Jacobuskerk in Enschede naar de Jacobuskerk in Lonneker. Een van die wandelaars is Frank. Tijdens deze wandeling is er een pauze bij het Hilligen Huuske op de Lonneker Es. Dit Hilligen Huuske is gewijd aan St. Jacobus. Frank krijgt hier niet alleen de pelgrimszegen, maar ook de eerste stempel in zijn credencial. We praten wat en ik zeg, dat ik zondagmorgen naar Losser kom.

Vanmorgen om 7.00 uur gaat de wekker. Ik wil uiteraard niet te laat zijn en zit om 8.40 uur in de kerk. Aan het einde van de viering komt Frank met rugzak naar voren, hij krijgt de pelgrimszegen en goede wensen van de pastoor.

Na het laatste lied loopt hij, gevolgd door de kerkgangers naar de koffieruimte.

Hij vertelt dat hij door Duitsland, naar Metz (Fr), Vezelay, Le Puy-en-Velay loopt.

'Misschien loop ik nog naar Lourdes, want daar ben ik nog nooit geweest'. De Franse route neemt hij naar Santiago.

Na de koffie nemen familie, vrienden, kennissen, parochianen afscheid. Ze vormen voor hem een erehaag.

Een lange wens gaat in vervulling.

Daar gaat ie dan. Zijn camino naar Santiago is begonnen.

Siny Wolters



Leuk boek

Voettocht naar Santiago de Compostela

De spirituele reis van een bijzondere vrouw

Er is een beroemde pelgrimsroute die door de jaren heen door talloze mensen is belopen. Dit is een weg naar Santiago de Compostela, de Camino. Men zegt dat hij direct onder de Melkweg ligt en de lijnen volgt die een energie van de sterrenstelsels erboven reflecteert. Langs deze Camino van Santiago zijn duizenden jaren tijd heiligen, zondaars, generaals, buitenbeentjes, koningen en koninginnen getrokken, in een poging een diepere spirituele betekenis en antwoorden over conflicten binnen het

eigen wezen te vinden... Tijdens mijn eigen tocht over de Camino had ik het gevoel terug te reizen in de tijd, naar een plek waar de ervaringen beginnen die mij, en de hele mensheid, vormen tot wat wij tegenwoordig zijn.

Dit is het verhaal van een reis, een indrukwekkende voettocht door het Spaanse land, langs de beroemde weg naar Santiago de Compostela. Het is een eeuwenoud - en volgens sommigen magisch - pad, dat voert langs wegen, bergen, valleien, steden en dorpen. Tallozen gingen Shirley MacLaine voor, van Sint Fransiscus van Assisi, Karel de Grote en Ferdinand en Isabella van Spanje tot Dante en Chaucer.

Voor Shirley MacLaine betekent de voettocht van bijna 800 kilometer langs de eeuwenoude Camino behalve een lichamelijke uitdaging ook een spirituele ervaring. De openbaarheid waarmee zij haar belevenissen beschrijft maakt van Voettocht naar Santiago de Compostela een zeer bijzonder boek.

Boek uit 2008



Kijk ook eens op www.santiago.nl op mijn account.

Inloggen en dan:

nieuwsbrieven

=> Welke nieuwsbrieven wil je ontvangen. Woon je aan de rand van onze regio? Dan is het misschien interessant om een nieuwsbrief van een andere regio ook te ontvangen ivm activiteiten.

Compostela registratie

=> Heb je de volbrachte camino al geregistreerd

Pelgrimspas

=> Nog een credential aanvragen

Ervaringen

=> Ervaringsverhalen, leuk om te lezen. Misschien iets om je verhaal te delen?

Agenda

Voor Café St. Jacques hoef je niet aan te melden.

Op donderdag 12 september 2024 wordt weer een Café St. Jacques in Hengelo gehouden
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

Het camino café wordt gehouden in lunchroom National, Burgemeester Janssenplein 27 Hengelo

Op donderdag 26 september 2024 wordt weer een Café st Jacques in Apeldoorn gehouden
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. Voorafgaande aan café St. Jacques is er de leesclub van 15.30 tot 17.00 geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden op de mail van

regio.oost-nederland@santiago.nl

Het camino café wordt gehouden in, Paviljoen Amalia, Brinklaan 145 7311 JM Apeldoorn.

consumpties uitsluitend contant.



Wijzigen van persoonlijke gegevens via de website of ledenadministratie!

Regelmatig komt het voor dat we als regiocommissie mailtjes ontvangen over het wijzigen van mail-/ adres, telefoonnummer en/of andere persoonlijke gegevens. In verband met de wet AVG kunnen en mogen wij als regio niet bij de persoonsgegevens van jullie als leden. Mocht het toch voorkomen dat er een ander mailadres, huisadres, telefoon nummer enz. ingevoerd moet worden;

Ga naar www.santiago.nl log in en ga naar je persoonlijke pagina, daar kun je alle persoonlijke gegevens zelf wijzigen. Een mail sturen naar de landelijke organisatie kan ook; ledenadministratie@santiago.nl

Als regio doen wij dus niets met verzoeken om persoonlijke gegevens te veranderen, of nieuwsbrieven aan/uit te zetten. Wij vragen hiervoor begrip.



Met vriendelijke groet van de regiocommissie
Thera, Angelien, Anton, Hermien,
Siny en Henk